

Amandas Nyhedsarkiv



- Den 9. juni 2009 var jeg med børnehaven på tur. Min nye rygsæk var pakket til det yderste med regntøj, skiftetøj og madpakke. Vi gik fra børnehaven til togstationen og tog toget til Ry, hvor vi så vandrede ned til Gudenåen for at hoppe på et skib, som skulle sejle os til foden af Himmelbjerget.
Da vi nåede frem til Himmelbjerget skulle vi hoppe i land og begynde at bestige bjerget. Det var hårdt, men jeg fuldførte. Da vi kom op på toppen, så spiste vi vores medbragte madpakker og vi legede lidt på legepladsen. Vi fik desuden en is og vi købte souvenirs for den medbragte 20'er!
Det var en god tur. Da jeg kom hjem var jeg meget træt. Jeg gik i seng ved 18.30 tiden - jeg var ikke i særligt godt humør, selvom det havde været en god dag. Jeg var bare mega træt.
- Grundlovsdag og resten af weekenden har jeg været med mormor og morfar i sommerhus. Jeg elsker at være i sommerhus. Jeg går rundt og leger udenfor og betragter skuret som mit legehuse. På vej til sommerhuset var vi omkring "det forkerte Hørning" hos Inge og Aage for at låne en trailer. Jeg fik hilst på både Inge, Aage, Kristoffer, Jane og Bertram.
- Så blev det endelig onsdag og vi har fået vores Skoda. Hold da op den er lækker. Det første jeg kom i tanke om, da jeg så den var at den lignede morfars. Jeg sagde ...: "Det ligner faktisk morfars."
- Jeg var i dag i børnehaven for første gang officielt. Det var en kort dag, men jeg fik da leget lidt med Anton og jeg sov sammen med bl.a. Steffen, August, Rasmus og Signe. Mor og mormor kom og hentede mig ved 14.45 tiden.
Da jeg kom hjem kom morfar med kringle fra bageren og jeg fik at vide at mor og far havde købt ny bil i form af en Skoda Octavia. Far er ved at vænne sig tanken. Han har svært ved at sige Skoda - han har nemmere ved at sige "Passat"! Vi får vist nok Skodaen i morgen.
- Mandag i pinsen - altså den 1. juni, da blev jeg igen passet hos bedstemor i nogle timer, mens mor og far var ude og kigge på bil. Hen på eftermiddagen kørte vi til Solbjerg og fejrede min mormors fødselsdag. Hun blev kun 62. Vi fik god grill-mad. Jeg var dog mest interesseret i salaten. Senere fik vi lagkage. Uhhmm. Jeg legede udenfor med Nana, Pepsi og morfar og lidt Per og mormor. Far og mor var kedelige - de sad bare og spiste.
- Her i pinse-weekenden har vi haft travlt! Ja, det synes far og mor i hvert fald.
Fredag aften kom der en polak, bosiddende i Esbjerg og købte vores Passat. Jeg var lidt ked af det, da han smuttede med bilen. Det var lidt vemodigt at sige farvel til den bil.
Lørdag ville mor og far til Aalborg og kigge på bil, så jeg blev passet hos bedstemor - det viste sig at mor og far ikke kom til Aalborg alligevel. Bedstemor kørte mig hjem igen senere på eftermiddagen. Far var taget til koncert med The Eagles på Århus Stadion. Han kom sent hjem, men var alligevel frisk nok til at gå med mig på legepladsen søndag formiddag.
- Fredag d. 29. maj 2009 er min sidste dag i vuggestuen. Efter pinse skal jeg for alvor starte i Palmen. Jeg glæder mig til at komme over i Palmen, men det bliver også lidt vemodigt at sige farvel til Kilden. Men livet går jo videre.

- Torsdag var jeg til musik inde i Århus. Mor og jeg havde endnu en god tur. På vejen hjem så vi tre ambulancer, som kom kørende i høj fart omkring Søren Frichs vej. Der var sket en stor ulykke på Åby Ringvej.
Jeg fortalte far om ambulancerne, da vi kom hjem.
Vi fik i øvrigt koldskål i aften igen. Jeg er bare så vild med det. Der skal være lidt kammerjunker til, men ikke for mange af gangen.
- Tirsdag i vuggestuen: Heidi kørte en tur med Rasmus og mig. Vi kørte til Vrold og besøgte vores gamle kammerat Daniel Kayser. Han er flyttet til Vrold og går nu i børnehaven. Det var bare SÅ hyggeligt at se ham igen.
Da jeg kom hjem fra vuggestuen i dag, så havde gardin-manden været her, så nu har jeg fået nye rullegardiner på mit værelse - det pynter.
- Søndag var jeg på besøg hos bedstemor, mens mor og far var ude og kigge på ny bil. Jeg regnede med at de kom hjem med en flot rød Passat, men de kom tilbage med den gamle mørkeblå rustrøde Passat.
- Torsdag og fredag var jeg i sommerhus i Dråby med mor, mormor, moster Nana og morfar. Jeg fik lov til at sove i køjesengen - den nederste. Jeg havde et par gode dage derovre. Det er bare så dejligt at være i sommerhuset. Jeg nyder det og var da lidt træt af at mor og jeg blev hentet af far fredag aften.
I øvrigt fik jeg hilst på Inge og Aage - de var i færd med at sætte badeværelse i stand i deres eget sommerhus ved siden af.
- Tirsdag måtte jeg hentes i vuggestuen før tid. Jeg havde lidt feber og var utilpas. Bedstemor passede mig hjemme, mens mor og far var til overdragelses-møde i vuggestuen/børnehaven. Jeg skal jo over i børnehaven 1. juni og der er lige nogle praktiske ting, som mor og far skulle have aftalt med Birte fra børnehaven.
- Mandag var jeg inde i børnehaven, Palmen og spise frokost. Jeg får lov til at komme der ind, for stille og roligt at fornemme, hvordan det er at gå i børnehaven. 1. juni skal jeg i børnehaven på fuld tid. Det bliver spændende.
Da jeg kom hjem i dag var jeg bare i hopla.
- Søndag vækkede mor og jeg far. Vi sang fødselsdagssang og han fik gaver. Senere kom ALLE vores gæster til brunch. Jeg legede fint med Laura og Asger. Se billeder andet sted på siden her.
- Lørdag vågnede jeg jo i Solbjerg. Jeg havde en god dag sammen med mormor og morfar. Morfar og jeg legede bl.a. med cirkus i kælderens.
- Fredag blev jeg hentet i vuggestuen af mormor og mor. De havde haft en hyggelig arbejdsdag hjemme på Bjertrupvej, hvor de havde fået gjort rent og ryddet op. Vi kom hjem og morfar kom også. Da far kom hjem tog vi en hurtig beslutning om at jeg skulle med hjem til Solbjerg og overnatte og så være tilbage i Hørning igen lørdag aften.
- I løbet af uge 20 har jeg oplevet en masse ting.
En af de spændende ting var at jeg fik tisset på toilettet nogle gange. Jeg er ved at forstå, hvad det toilet er til. Mor og far er glade for at jeg viser fremskridt der. De snakker om at de kan spare udgifter på bleer. Den snak kan jeg ikke være med i. Alting kan da ikke gøres op i penge, vel?
Torsdag var jeg til musik igen. Denne gang var morfar med. Det var altså sjovt at have ham med. Det kan da godt være at han skal med igen senere.
- Søndag fejrede vi mors fødselsdag. Der var mange gæster; Nana, Per, Sofie, Claus, Asger, Laura, mormor, morfar, bedstemor og farfar. Vi manglede kun moster Stine! ØV, Stine!!!
Jeg legede fint med Laura og Asger. I øvrigt fik vi god mad. Både boller, lagkage, kalvemørbrad, salat, kartofler og is. Det var dejligt!!
- Lørdag til søndag besøgte jeg mormor og morfar. Jeg elsker at være i Solbjerg. Jeg legede med Pepsi og jeg hjalp morfar med at plante bøggehæk.
- Min mor fylder 36 år i dag. Jeg vækkede hende tidligt på sengen og gav hende nogle fine gaver. Far og jeg dækkede bord til morgenmad og vi hyggede os rigtigt. Efter morgenmaden lavde far og jeg ciabatta-brød efter moster Stines opskrift og en times tid

senere kom mormor og morfar forbi på et kort visit med en masse gaver til min mor. Jeg fik også en lille gave. Et sjippetov, som jeg er meget glad for.

- Torsdag var jeg igen til musik - det ER altså bare skægt. Far var ikke med denne gang. Han kom senere hjem, da han havde været ude og købe lidt gaver til mor, som fylder år i morgen. Jeg har gemt gaverne, så mor ikke kan finde dem. Jeg siger ikk, hvor jeg har gemt dem.
- Onsdag kom morfar og gjorde køkkenbordet færdigt. Mens han var her kom bedstemor og mor tog til svømning. Bedstemor og jeg legede ude i haven. Vi legede gemmeleg. Det var altså sjovt. Jeg kørte også lidt på min løbecykel inden vi skulle ind og spise pasta.
- Tirsdag havde vi besøg af morfar og mormor. Jeg legede med mormor mens morfar satte et nyt køkkenbord op - det blev flot kan I tro. Han er nu dygtig ham min morfar.
- Søndag var mor og jeg i Bilka for at købe et par sko til mig. Vi fandt de fineste lyserøde løbesko med lys i og så fandt vi nogle lilla sandaler. Far gik hjemme sammen med Bent og lavede lys i loftet i bryggeret.
- Lørdag var vi til min bedstemors 65 års fødselsdag. Det var rigtig dejligt at mødes med Asger og Laura igen. Det er ved at være længe siden. Vi legede rigtig godt sammen ude på terrassen og på græsset. Bedstemor havde sat et legetelt op, som vi boltede os i. Jeg efterligner Laura i næsten alt. Asger er frygtløs og han har "stoneface". Han holder masken selvom far opfører sig vildt skørt og i øvrigt holder Asger også masken, når han slår sig. Han er lidt cool.
- Torsdag tog jeg både far og mor med til musik i Århus. Det var skønt at have dem med begge to. Jeg ved ikke om de synes det var sjovt, men jeg var i hvert fald meget glad for at have dem med. Jeg tog mine strømper af så strudsen rigtig kunne snuse til mine tæer. Jeg bad strudsen om også at snuse til fars tæer. Da vi kom hjem hjalp jeg far med at slå græs, mens mor lavede mad. Vi fik pitabrød til aften. Jeg spiste helt vildt meget salat og også en del tun. Jeg var altså bare sulten ovenpå en hård dag.
- Tirsdag efter vuggestuen var jeg med mor og far i Gedved og besøge Mille og hendes lillebror Isac. Ham Isac er bare en lille bitte dreng (baby) fra starten af marts 2009. Mille og jeg legede lidt sammen, men jeg var noget forstyrret af at hun hele tiden råbte: "NEEEEEEEEEEEJ!!!", når jeg gjorde noget som hun også ville gøre!! Men sjovt var det at se Mille igen. Knap så underholdende at se Isac. Han sov bare.
- Mandag morgen var jeg med mor i Salling ved 9.00 tiden. Vi skulle finde nogle sko til mig, men ak ak. Der var ingen sko, der passede mig, så vi måtte køre tomhændet hjem. Vi fik dog købt en lille gave til Isac, som vi skal besøge i morgen, tirsdag.
- Søndag havde vi gæster til brunch. Det var Claus, Karine og Claus. Mor og far havde lavet lækker brunch og jeg havde hjulpet med at gå i vejen. Det var hyggeligt at have besøg af de tre gæster. En skam at de havde så travlt med at komme hjem igen. Jeg legede lige så godt med Karine. Øv!
- Lørdag morgen stod jeg op ved 7.15 tiden og gik ind og vækkede mor og far. Vi havde en hyggelig morgen med boller og ost osv. Det nyder jeg. Ved 9 tiden tog jeg med mor og far ind til badminton og skulle se far spille mix-finale. Det ER altså skægt at komme der ind, fordi der er så mange at snakke med. Jeg fik forresten også et stykke chokoladecake. Efterfølgende tog vi ud og handlede i Kvickly Extra, hvorefter vi tog hjem og spiste frokost på terrassen. Jeg måtte have mine solbriller på for at undgå alt den gode sol i øjnene.
- Fredag var far igen til badminton, så mor puttede mig. Jeg synes snart at far har været så meget væk at jeg ikke kan huske, hvornår han sidst har puttet mig.
- Tordag var jeg til musik igen. Jeg bliver mere og mere fortroligt med det. Det er skønt at være til musik. Jeg bliver også bedre til at synge og danse. Det siger far i hvert fald. Efter musik var jeg i Skovbakken badminton klub og se far spille badminton. Der var gang i hallen og jeg fik et stykke chokolade ude i kiosken.
- Ondag var jeg hjemme og skulle slappe af ovenpå en hård cirkus-aften i går. Jeg legede med mor hele dagen, mens far var på arbejde. Jeg var virkelig i hopla. Jeg forlangte forresten at gå uden ble, så jeg nød at rende rundt uden ble, mens mor gik og holdt øje

- med mig. Mor måtte hjælpe mig 3 gange, hvor jeg gjorde ting og sager i buksen. Mor fik vasket noget tøj da. Vores MIELE kører bare.
- Tirsdag aften var jeg med mor og morfar inde i Århus og se Cirkus Arena. Jeg havde en fantastisk aften. Da jeg kom hjem fortalte jeg far om alle de ting jeg havde oplevet. Jeg kunne næsten ikke få tid til at trække vejret fordi han skulle høre om elefanter, heste, klovne og musik og mange andre ting. Det var en vældig aften for mig. Jeg havde nogle rester af popcorn og juice med hjem til far. Det var han glad for.
 - Mandag var jeg i vuggestue. Mor hentede mig ved 14.30 tiden. Vi kørte ind til Salling og prøvede sko til mig. Vi fandt dog ingen sko. Enten var de for store eller så var de for grimme. Mor var i hvert fald ikke tilfreds.
Da vi kom hjem til far gik vi en tur over til vores lokale cykelhandler, "Cykel Jan" og købte en Winther løbecykel. Den er jeg bare glad for. Jeg er bare ikke så glad for at jeg absolut SKAL have cykelhjul på, når jeg kører på den. Jeg kører meget forsigtigt på den. Jeg tror nok det skal blive et hit at køre på den, men lige p.t. er det altså lidt hårdt, fordi jeg skal bruge mange ressourcer på at holde balancen og på at styre den nye cykel, som i øvrigt er en flot rød en af slagsen.
 - Søndag aften, da jeg kom hjem til Hørning havde far en ny dyne med til mig fra Dyne Carsten. Han er min sponsor, så støt ham - køb dine dyner og puder hos ham ...: www.god.dk !!!!! Dejlig dyne i øvrigt!
 - Søndag var der igen fødselsdag i familien. Denne gang var det moster Stine, som fyldte år. Hun blev 24 år. Det blev holdt i Solbjerg hjemme ved mormor og morfar. Der var også besøg af bl.a. mors kusine Jane og hendes lille søn, Bertram. Jeg var meget interesseret i Bertram. Hold da op han er lille. Jeg synes han har en lille hånd.
 - Lørdag d. 18. april var jeg sammen med mor til fødseldag hos moster Nana. Hun blev 33 år. Vi fik lagkage og varm kakao. Vi hyggede os rigtigt. Nana havde en STOR kasse med legetøj, som jeg måtte kigge på. Herligt.
 - Mandag havde vi stadig påskeferie. Det hedder vist 2. påskedag, men skidt med det - vi var ude at besøge bedstemor, som lokkede os med i dyrehaven (Marselisborg-skoven). Vi så vildsvin og vi så en masse hjorte. De hjorte kom helt tæt på fordi de troede vi havde mad med. De var mest vilde med æbler kunne jeg se. Der var nemlig andre gæster, der havde æbler med. Gulerødder gad de faktisk ikke.
Efter skovturen tog vi hjem til bedstemor og spiste en fin påskefrokost med sild og snaps. Jeg rørte dog ikke snapsen - kun sild, æg og ristede løg og masser af tomater fik jeg. Vi havde en hyggelig dag - dvs. jeg var ikke helt på toppen. Lidt feber havde jeg stadig. Håber snart jeg bliver frisk igen.
 - Senere søndag var vi i Solbjerg til påskefrokost. Jeg var ikke helt på toppen, men det hjalp da lidt at Mille Maj var på besøg også. Hun havde taget sin mor og far med. Inge og Aage og Kristoffer var der også. Det var ret hyggeligt - vi gik en tur til søen og kastede med sten og græs ud i søen til ænderne. Jeg holdt egentlig meget godt ud indtil ved 20.00 tiden, hvor jeg bare ville hjem og sove. I øvrigt fik jeg en gave af moster Nana. Det var sådan en togbane i træ og så nogle små træ-figurer, der skal forestille Kaj og Andrea og Bamse og Kyllingen. Jeg glæder mig til at lege med det.
 - Søndag morgen vågnede jeg op og kort tid efter var William også vågnet. Vi legede lidt sammen, men det gik lidt galt, da vi absolut skulle lege med det samme hele tiden. Det var specielt mine Teletubbies-bamser, som jeg ikke ville have at han legede med. Så blev jeg lidt sur på ham, men det endte da alligevel godt, så da han smuttede lidt over 9.00, så fik han en kæmpe krammer.
 - Lørdag havde vi besøg af William og hans forældre. Vi havde aftalt med dem at de kunne komme her lørdag med en overnatning til søndag. William og jeg havde det helt forrygende i løbet af lørdagen. Vi legede bare så godt sammen. Vi supplerer hinanden meget godt. Han kan nogle ting, som jeg ikke havde tænkt på og jeg kan nogle ting, som han ikke havde tænkt på. Vi løb rundt og skabte ravage på Bjerttrupvej 15. Skægt var det i hvert fald.

- Langfredag kom morfar og moster Stine forbi med en ny reol/skuffe, som morfar havde lavet. Det vil sige at det er et gammelt møbel, som han har sat i stand. Det er bare fint. Det skal dog ikke ind på mit nye værelse. I stedet bliver det sat ind på værelse 1 og er klar til babyen, der efter sigende dukker op i juni. Senere var mor og jeg på besøg i Solbjerg til aftensmad og hygge. Far var til Påskefrokost hos Laur i Jægergårdsgade.
- I dag (Skærtorsdag) var jeg lidt sløj. Jeg havde lidt feber og var ikke rigtigt klar på noget som helst. Jeg blev hjemme hos mor, mens far var til 2 års fødselsdag hos fætter Asger. Æv!! Nå, men jeg må se ham en anden gang.
Nu glæder jeg mig til lørdag, hvor vi får besøg af William og hans forældre. Det er længe siden vi har set dem, så det bliver spændende at se dem igen. Jeg glæder mig også til søndag, hvor vi skal til påskefrokost i Solbjerg.
- Onsdag (8. april 2009) inden påske blev jeg hentet af mormor og morfar i vuggestuen. Mor og far kom begge sent hjem fra arbejde, så derfor. Jeg fik hilst på Pepsi og i øvrigt fik jeg et KÆMPE påskeæg af oldemor. Da jeg kom hjem fik jeg lov til at åbne den. Der var chokoladeæg, chokolade-harer, rosiner og hoppebolde og andet sjov i det store påskeæg. I dag har min fætter Asger 2 års fødselsdag. I morgen skal det fejres.
- Søndag morgen vågnede jeg for første gang i min nye seng efter en nats søvn. Det er bare en dejlig seng og jeg er sikker på at jeg nok skal blive glad for den.
Søndag var den dag, hvor Danmark fik en ny statsminister, Lars Løkke Rasmussen, som overtog posten efter Anders Fogh Rasmussen.
Og det var også i dag jeg var med far i Hørning Hallen og se U15 DM for hold (badminton). Far kendte nogle af de senere vindere fra AB og vi hilste på dem. Vi var ellers rundt i hallen opleve lidt af hvert. Jeg fik mig sneget til at "låne" et par jordbær hos spillerne fra Team Vendsyssel. Jeg fik også en del kiks af spillerne fra Skovshoved og endelig fik jeg en banan af spillerne fra AB. Vi mødte også Per Kendahl - han var dommer i dagens anledning. Det er jo Louises far - jeg har mødt ham før, men det er ved at være noget tid siden.
Det var i det hele taget meget sjovt at være i hallen med far - jeg var bestemt ikke klar på at tage hjem for at sove til middag. Men hjem kom vi!!
- Lørdag fik jeg et gækkebrev med posten. Jeg var ikke sen til at åbne det. Jeg kan godt se at navnet står med prikker ***** *****.
Jeg tror jeg ved hvem det er – MOSTER STINE!
Hvis jeg gætter rigtigt, så skylder vedkommende mig et påskeæg.
- Lørdag eftermiddag havde vi besøg af farfar. Han var i Hørning for at se på en el-scooter. Han bestilte en smart scooter, som han kan få leveret omkring 1. maj. Jeg glæder mig til at se den.
Farfar fik lov til at se mit nye værelse og min nye seng. Han var noget imponeret.
- Lørdag morgen da jeg vågnede tog mor og far mig med ind på det nye værelse, hvor min nye seng endelig var klar til brug. Jeg havde lige 4 sekunders betænkningstid før jeg hoppede op i den og krævede at sove lidt mere. Det er bare en dejlig seng, men også noget af en omvæltning at skulle sove i sådan en stor seng. Jeg glæder mig til at prøve det.
- Da jeg kom hjem fredag havde far fortalt mig at der ville være en ny seng til mig, men jeg fik bare en laaaang næse. Der var ingen seng, men til gengæld en masse papkasser med ting og sager, som skulle samles. Far påstod at det var en seng, men det var altså svært at se.
- Fredag var jeg til påskefrokost i vuggestuen. Vi fik sild og æg og torskerogn m.m. Jeg spiste med stor velbehag. Det var dejligt i stedet for den sure madpakke, som efterhånden er noget ensformig.
- Torsdag var jeg igen til musik - denne gang var jeg meget mere med og deltog aktivt (mere end jeg plejer) i nogle af sanglegene. Da jeg kom hjem til far opfordrede jeg ham til at deltage i musiktimen næste gang - efter påske. Jeg har lagt mærke til at andre børn har deres far med, så det vil jeg også.
- Søndag var en travl dag.
Om formiddagen havde jeg besøg af bedstemor, mens mor og far var ude at spise brunch.

- Bedstemor og jeg var ude at se på nyfødte lam i Stilling. De var godt nok søde. Senere på dagen tog jeg med mor, nana, mormor og morfar til det "forkerte" Hørning og se Bertram. Det er mors kusine Jane, der er blevet mor her i starten af marts. Senere søndag, da mor og jeg kom hjem ved 18.00 tiden, så havde vi fået besøg af Katrine og Jesper, som vi ikke har set meget længe. Det var vildt hyggeligt at se dem og jeg var helt oppe at køre selvom jeg faktisk ikke havde sovet til middag. Jow, det var en god dag.
- Her i uge 14 er jeg for alvor begyndt at ville sidde på toilet. Mor og far siger at det også var på tide. Jeg har endnu ikke rigtigt lavet andet end at sidde der og lytte til mor eller far, der læser Peter Pedal for mig. Hvad er det man skal med det toilet!?
 - Far er begyndt at kalde mig for "Tinitus", fordi han mener jeg hele tiden laver støj. Jeg er åbenbart hele tiden kilde til uro og støj, når jeg er alene med mor og far.
 - Torsdag skal jeg til musik sammen med mor. Far har lovet at lave mad til vi kommer hjem. Jeg er spændt på hvad han finder på.
 - Onsdag havde far og jeg besøg af bedstemor, mens mor var til svømning. Bedstemor havde lavet en kjole til mig. Jeg gad bare ikke at prøve den. Den ser godt nok fin ud, men jeg var bare ikke i humør til at prøve tøj. Jeg ville hellere lege lidt. Jeg serverede virtuel kaffe og spaghetto nede på mit nye værelse. Vi havde det meget sjovt indtil jeg skulle i seng.
 - Tirsdag aften havde vi besøg af Lone, som har været 5 uger på rundtur i New Zealand og Australien. Hun havde en lille bamse med til mig. Den hedder Sigurd. Det er sådan en lille sjov rugby-bamse. Den er opkaldt efter en dansker i New Zealand. Det var skægt at lege med Lone. Jeg viste hende mit nye værelse - hun synes det var lækkert.
 - Søndag aften (22. marts 2009) er vi kommet hjem efter 5 dages skitur til Hovden, Norge. Jeg er træt og vil hoppe i seng. Jeg vil drømme om sne, ski, kakao, perler, køjeseng, Nana, Stine, mormor og morfar.
Mere om turen i ord og billeder senere. Godnat her fra Hørning.
 - Søndag havde jeg en rigtig god dag hjemme i Hørning. Jeg fik flyttet meget af mit legetøj ind på mit nye værelse og jeg nyder at lege der inde. Det er bare et dejligt værelse jeg har fået mig her. Der mangler kun en ny seng og nogle gardiner. Det har mor og far lovet mig at vi får styr på, når vi kommer hjem fra Norge.
 - Lørdag havde vi igen besøg af morfar. Han hjalp med at få sat vores tørretumbler op på en ny skuffe i bryggerset. Morfar fik også sat en ny lampe op på mit nye værelse. Jeg fik en middagslur hos mormor, mens mor var inde for at se på ny seng til mig.
 - Fredag blev jeg hentet i vuggestuen af bedstemor. Jeg kørte med hende til Virring og spiste aftensmad. Far kom også og spiste med. Det var egentlig planen at jeg skulle sove lidt i bedstemors seng, men i stedet valgte jeg at hvile mig på bedstemors sofa, mens bedstemor og far fik en kop kaffe og så X-Factor. Vi kom ret sent hjem og så sov jeg bare godt hele natten indtil kl. 6.30.
 - Torsdag var jeg igen til musik sammen med mor. Det var sjovt!!
 - Onsdag aften tog far og jeg toget til Skanderborg og besøgte farfar. Han gav bananer, rosiner og mælk og vi havde en fint besøg hos farfar. Mor kom og hentede os i bilen.
 - Onsdag eftermiddag havde vi besøg af morfar, som kom og satte de sidste fodlister op. Det ser meget fint ud. Stikkontakterne er også fint sat op, men de virker ikke HELT endnu. Det driller lidt, men morfar siger at han har en løsning. Han skulle bare lige sove på det.
 - Mandag aften havde vi besøg af Dyne Carsten. Han var lige i Jylland et smut og fik en overnatning her i Hørning. Det var hyggeligt at se ham. Jeg kunne godt huske ham og var helt på talefod med ham efter et par minutters tøn op.
 - Lørdag og søndag var morfar igen på besøg. Denne gang skulle han hjælpe med at sætte skab op og sætte fodlister på i det nye værelse. Jeg synes godt nok at far og morfar arbejder langsomt. Det er vist godt at de ikke er på akkord, fordi de får ikke ret meget fra hånden. De har dog sat nye stikkontakter op på værelset og det er bare fint.
 - Mandag var jeg alene med mor, fordi far var til badminton.
Tirsdag var jeg alene med far, fordi mor var kursus på arbejdet.

Onsdag var jeg alene med far, fordi mor var til svømning.

Nu vil jeg altså gerne snart have en aften, hvor både mor og far er der, så vi kan hygge os alle tre.

- Søndag kom far og moster Nana og hentede mig i Virring. Jeg sagde farvel til bedstemor og tog med hjem til Hørning. På vejen hentede vi mormor - hun skulle med hjem til Hørning og spise aftensmad. Morfar gik stadig og lagde gulv på det tidspunkt. Han blev færdig med gulvet søndag aften. Nu skal skabet sættes op - det bliver ikke før i næste weekend. Nu er der jo lige 5 hverdage, der lige skal gennemføres før vi igen kan klare værelset.
- Lørdag kom morfar igen og lagde trægulv. Nana kom også og hjalp og så tog mor, far og jeg afsted ud til bedstemor i Virring. Jeg blev sat af der ude og skulle overnatte hos hende, mens mor og far var på Holm Mølle i nærheden af Silkeborg. Jeg havde ca. et døgn tid hos bedstemor og vi hyggede os, selvom bedstemor ikke var helt på toppen. Hun havde lidt begyndende snue og ondt i halsen.
- Torsdag var jeg til musik med mor. Det var rigtigt sjovt. Jeg er ved at kende rutinerne og hvornår vi synger hvad.
Efter musik tog vi til Solbjerg og spiste stegt flæsk med persillesovs.
- Tirsdag var jeg i vuggestuen og blev hentet af far. Det gik faktisk meget godt og vi hyggede os. Morfar kom lige forbi på et kort visit inden spisetid.
Det var meningen at jeg skulle i bad tirsdag aften, men jeg forlangte at få to sutter med i bad. Det ville mor og far ikke give mig lov til, så jeg blev rasende. Jeg blev lukket inde på værelset indtil jeg blev god igen. Jeg blev faktisk ikke sådan rigtigt god igen. Jeg blev uvenner med både mor og far.
Jeg har lovet far at fortælle, hvad det er jeg så godt kan lide ved de sutter. Han har givet mig god tid til at svare. Jeg skal bare svare, når jeg bliver 8 år.
- Her i februar er jeg begyndt at sige JEG i stedet for at sige Amanda.
F.eks. når jeg siger: "Jeg kan godt lide ost" i stedet for: "Amanda kan godt lide ost!"
- Mandag var jeg i vuggestue, hvor vi slog katten af tøndem. Jeg forstår ikke rigtigt det udtryk, fordi der var jo ingen katte i den tønde, men til gengæld var der rosiner og kiks. Jeg havde mor med. Hun havde taget en omsorgsdag for at være med mig i vuggestuen. Inden frokosten tog mor mig med ind til Århus for at se på en forårsjakke, men de havde ikke lige en i den rette størrelse, så den skulle bestilles hjem til senere.
Mandag aften havde vi besøg af bedstemor som kom forbi til en gang aftensmad og aftenskafe. Bedstemor læste bøger for mig. Hun læste f.eks. de nye bog om muldvarpen som har fået en lort på hovedet.
- Jeg fik jo lov til at overnatte i Solbjerg, så jeg vågnede søndag morgen ved siden af mormor og morfar. Vi legede lidt fra morgenstunden. Morfar tog tidligt afsted. Han sagde at han skulle til Hørning og lægge trægulv. Jeg glæder mig til at se det trægulv - det skal nok blive flot. Mens morfar, mor og far var i Hørning, så hyggede jeg mig hos mormor. Vi legede med Pepsi og vi gik en lille tur i Solbjerg. Vi forsøgte at finde nogen, der ville synge Fastelavns-sang for mig, men vi fandt ikke nogen.
- Lørdag kom morfar på besøg i Hørning. Han ville hjælpe med at lægge gulv på mit nye værelse. Jeg var meget interesseret i at høre hvad han egentlig havde gang i, så jeg forstyrrede ham jævnlige. Senere lørdag tog jeg over til Solbjerg, hvor jeg fik en eftermiddagslur og senere fik vi lækker aftensmad. Vi fik en Antonius steg. Jeg ved ikke hvorfor den hedder Antonius, men den smagte meget godt. Moster Nana og onkel Per var der også. Jeg elsker bare at lege med moster Nana.
- Fredag blev jeg hentet af bedstemor i vuggestuen. Vi tog til Virring, hvor vi hyggede os indtil mor og far kom senere ved 19.00 tiden. Jeg fik lov til at sove i bedstemors store gæsteseng. Det var bare dejligt - mindre dejligt var det at blive vækket for at køre hjem til Hørning ved 23.00 tiden.
- Tirsdag var jeg med mor og far i Bauhaus. Det er altså en spændende forretning. De har bare så mange ting og sager. Jeg har aldrig set noget lignende. Hold da op. Vi købte ny fodlister til mit nye værelse. Spændende om morfar kan finde ud af at sætte dem op, for far

kan da i hvert fald ikke - det tror jeg ikke da. Fars tommelfingre vender den forkerte vej. He he!!

- Søndag var vi til fødselsdag hos onkel Claus i Stilling. Vi fik noget god oksekød, som jeg spiste med stor velbehag. Jeg er altså vild med sådan noget mørt kød.
I øvrigt fik jeg leget lidt med Laura, Asger og Jeppe. I dag var jeg mest vild med at lege med Asger, fordi Laura og Jeppe havde gang i nogle vilde lege, hvor jeg ikke gad være med. Asger gad godt at lege med klodser og spille på keyboard. Vi lavede faktisk også mad på Asgers komfur på værelset. Det var altså lidt sjovt. Jeg fik i øvrigt en middagslur i faster Sofies seng. Jeg sov altså godt i ca. 2 timer - skønt. Bedstemor og farfar var også med til fødselsdagen. Farfar så lidt sjov ud, da han var lidt hævet i ansigtet efter han har fået nye tænder i torsdags. Det har vist været en hård omgang for ham.
- Lørdag havde vi en stille og rolig dag hjemme i Hørning. Jeg nød bare at være sammen med mor og far og bare hygge. Jeg var med far på lossepladsen en tur. Vi smed det gamle gulvtæppe ud og andre ting.
Vi havde bare en hyggelig dag sammen - vi legede med LEGO og vi læste bøger og vi så tegnefilm og Kaj og Andrea.
- Efter nogle dages vinterferie i Solbjerg var det igen hverdag, da jeg fredag var i vuggestue. Vi har fået ny garderobe i vuggestuen - flot, flot. Fredag var vi ude og lave bål, så vi kunne få lidt god grillmad. Da jeg kom hjem fredag eftermiddag havde maleren NÆSTEN gjort mit værelse færdigt. De mangler kun at blive malet anden gang. Flot ser det ud - jeg glæder mig til at flytte ind en gang.
- Tirsdag til torsdag i vinterferien er jeg bortrejst på vinterferie hos mormor og morfar i Solbjerg. Meldingen onsdag er at det går godt. Jeg var godt nok lige hjemme og sove til middag, men ellers så er jeg igen på ferie i Solbjerg. Vi har det hyggeligt i Solbjerg. Jeg leger lidt med Pepsi og så leger vi vendespil.
Lige nu har jeg det sådan at jeg hellere vil være i Solbjerg end at være hjemme i Hørning.
- Søndag havde vi besøg af Martin og Anabella. Martin er vildt sjov at lege med. Han finder på underlige ting, som jeg først undrer mig over og senere, så må jeg grine af det. Han er bare skør. Selvom jeg ikke var på toppen, så blev jeg alligevel noget bedre tilpas, da Martin og Anabella trådte ind af døren. Det var som om at mit humør-barometer er laaangt bedre, når vi har gæster. Jeg kan ikke forklare hvorfor - sådan er det bare.
- Jeg har altså ikke været på toppen de sidste dage.
Torsdag blev jeg passet hos bedstemor. Fredag blev jeg passet hos mormor.
Lørdag var en hjemmedag, hvor jeg gik og hostede og nyste. Nætterne har været lange, fordi jeg har været vågen med jævne mellemrum og skulle have vand og skulle pudse næse osv. Jeg har i øvrigt fået øjenbetændelse. Jeg håber jeg kan være klar til mandag, men jeg tvivler.
- Natten til onsdag sov jeg ikke ret godt. Det viste sig også onsdag aften at jeg faktisk var en smule sløj og havde feber. Bedstemor passede mig onsdag aften, mens mor var til svømning og far var på arbejde på Fjeldsted Skovkro.
Torsdag tager jeg en dag hos bedstemor i Virring. Jeg orker ikke lige vuggestuen, når jeg nu er lidt sløj.
- Søndag var jeg i Solbjerg hele dagen, mens mor og far og morfar ryddede op i Hørning. De er ved at lave mit nye værelse. De har i den forbindelse flyttet rundt på fryser og tørretumbler. Men alt det gik jeg sådan set glip da, da jeg jo i Solbjerg og lege med mormor, Nana og Stine. Vi havde en god dag sammen. Morfar, mor og far kom lidt over 18.00 og spiste med. Vi fik lækker kylling med kartofler og en god salat. Jeg var dog mest til salat og spiste stort set alle de sorte oliven og de peanuts, der var blandet i salaten. Efterfølgende gik jeg rundt og underholdt lidt med sang og andre sjove ting. Jeg fik også lige et hurtigt bad. Mormor og Nana vaskede mig, mens jeg sad i badekaret. Ren hygge. I øvrigt kan jeg fortælle at håndbold herrerne i dag tabte VM-bronzekampen stort til Polen. Det var en skidt afslutning på en ellers godt VM for Danmarks vedkommende.

- Lørdag formiddag havde vi godt nok travlt. Vi var i Bygma lidt over 10.00 for at hente vores nye trægulv til mit nye værelse. I samme moment bestilte vi en ny skuffe til bryggerset. Senere tog vi i Danbo Møbler i Viby og købte nye senge til far og mor. Jeg troede i første omgang at det var en ny seng til mig, men næ næ. Jeg må vente til mit nye værelse er færdigt.
Lørdag aften var der Melodi Grand Prix på DR1, men jeg blev sendt i seng, øv! Jeg glæder mig til at blive lidt større, så jeg kan være længe oppe.
- Fredag var mor og jeg i Solbjerg, mens far var til badminton. Moster Stine var hjemme en tur, så vi hyggede sammen med hende og naturligvis også mormor og morfar.
- Torsdag var mor og jeg til musik og dans på Katrinebjergskolen i Århus. Det var meget sjovt. Vi hoppede, dansede og kravlede til musik i næsten en hel time. Jeg var fyldt med indtryk, da jeg kom hjem til far. Jeg måtte fortælle ham om alt hvad jeg havde oplevet. Det var altså bare skægt.
- Tirsdag havde vi et kort besøg af bedstemor, som kom og tog far med til et foredrag inde i Århus. Jeg var helt oppe og ringe. Jeg skulle vise bedstemor, hvordan jeg kunne spille håndbold og hun skulle også se mit nye toiletsæde.
- Mandag havde mor og jeg kort besøg af moster Nana, mormor og morfar. De kom og hjalp med at lægge mig i seng. Det var skønt at se dem.
- Søndag var mor, far og jeg i gang med at rydde op på værelse tre. Vi skulle have smidt nogle ting ud og have tømt værelset, idet det skal gøres i stand. Jeg hjalp med at smide nogle ting i affaldssække og i øvrigt hjalp jeg også med at hive gammelt tapet ned. Mor og far siger at det er mit nye værelse, men jeg vil nu hellere have mit nuværende værelse, som tingene ser ud p.t.
- Fredag blev jeg hentet af mormor og morfar i vuggestuen. Jeg skulle overnatte hos dem, mens mor og far var i Grønbjerg og besøge fars chef, Minna. Jeg havde en dejlig aften i Solbjerg. Vi fik pizza og jeg fik leget med Pepsi. Lørdag formiddag blev jeg hentet af mor.
- Tirsdag d. 20. januar 2009 sad far og jeg klistret til skærmen.
Vi sad og så at USA's nye præsident Obama blev taget i ed. Jeg var nu mere interesseret i at høre min CD med Kaj og Andrea, men far insisterede på at jeg skulle se Obama. Mor kom lidt senere hjem fra arbejdet, så hun måtte have en opsummering af far og mig, da hun kom hjem.
- Søndag besøgte vi Allan og Pia i Montanagade, Århus C. De serverede brunch i deres lækre lejlighed. Efter at have gnasket i gulerødder og leget lidt var jeg altså en smule træt, så jeg lagde mig i Allan og Pias sofa med min dyne og sov i 2 timers tid.
Da jeg vågnede kørte vi til Hinnerup kulturhus og overværede nytårskoncert med Senex Brass Band, hvor morfar spiller trompet. Det var godt nok højt musik og imponerende at se de mange instrumenter. Jeg var en smule benovet over morfars evner. Man kan sige meget, men puste i trompet - det kan han.
Da koncerten var slut kørte vi til Solbjerg og spiste lækker suppe og tarteletter. Og så var det min tur til at underholde med sang og dans.
Jeg fik i øvrigt en Kaj og Andrea CD med hjem. DET er god musik.
- Lørdag besøgte jeg bedstemor fra formiddag til hen på eftermiddagen, mens mor og far købte trægulv og nyt skab til mit nye værelse. Jeg havde en god dag hos bedstemor. Vi legede med perler og bolde og dukker. Jeg sov til middag i hendes gæsteseng - sådan en stor voksen-seng. Det var jeg glad for. Der var rigtig god plads i den seng - det nød jeg. Da jeg kom hjem til mor og far havde de købt en lyskæde, som jeg kan have tændt om aftenen, når jeg skal sove. Jeg kan godt lide at falde i søvn til lidt lys. Jeg glæder mig til at prøve.
- Efter en ny uge i vuggestuene var det endelig weekend her fredag eftermiddag. Far hentede mig og handlede lidt i Brugsen og på Apoteket inden vi tog hjem og gjorde klar til besøg hos Jesper og Katrine.
Det er ved at være noget tid siden vi har set dem, så det var hyggeligt at besøge dem igen. Der serverede bl.a. pandekager med fyld - blandt andet majs, tomater, agurker m.m. Det var

- bare lækkert. Bagefter legede jeg gemmeleg med Jesper og far. Jesper var utroligt god til at gemme sig. Det var mega sjovt. En skam at jeg måtte gå i seng ved 21.00 tiden.
- Lørdag eftermiddag/aften havde vi som sagt besøg af farfar og hans veninde, Joan. Sofie og Laura var her også. Asger var syg, så han og Claus blev hjemme.
Jeg legede nogle vilde lege med Laura. Det var for det meste ret skægt, men ind i mellem blev jeg lidt sur på hende, når hun f.eks. skiftede ble på dukken - noget som jeg plejer at tage mig af.
Det var ikke meget jeg fik hilst på Joan, men hun virkede ret flink. Farfar virkede også til at være i godt humør. Besøgsven Claus var også med her. Far og mor havde lavet god mad, så vi havde en rigtig god eftermiddag/aften.
 - Lørdag får vi gæster. Vi holder farfars fødselsdag. Han blev 67 år den 9. januar. Vi får besøg fra Stilling og så tager farfar sin veninde, Joan med. Farfar har også inviteret Claus besøgsven. Det skal nok bliver en god dag med boller og lagkage og andet god mad.
 - Den første uge af det nye år har været lidt hård. Mit nytårsfortsæt er at jeg vil bestemme lidt mere selv, så mor og far skal ikke komme og sige at jeg skal have en tør ble og jeg skal have flyverdragt på. Det bestemmer jeg altså selv fra nu af ellers bliver jeg sur.
 - Mandag var første "arbejdsdag" efter juleferien. Jeg var i vuggestue og jeg havde en forrygende dag sammen med alle mine venner. Det var dejligt at se dem allesammen igen. Senere mandag aften kom mormor og moster Nana og hjalp med at putte mig. Jeg var glad for at komme i seng. Glæder mig til endnu en dag i vuggestuen i morgen.
 - Lørdag var jeg med mor og far inde i Århus og ose og bytte julegaver. Vi havde en hyggelig tur. Far og jeg kørte vildt og voldsomt i min klapvogn og det var bare skægt. Vi var også inde at spise på Restaurant Rivas i Fredensgade. Der var frokostbuffet for 49 kroner. Jeg spiste alt hvad jeg kunne og kunne faktisk næsten ikke få hold på det igen. Jeg fik meget spaghetti og en masse sorte oliven. Vi var også inde i Bruuns Galleri og lege på rulletrapper.
 - GODT NYTÅR!!!
 - Nytårsaften 2008:
Mor, far og jeg kørte til Aalborg og besøgte William og hans forældre. Der var også andre gæster til en festlig nytårsaften. Det var Hannah og hendes forældre Gitte og Martin fra Risskov. Og så var der også besøg af Ida og hendes forældre, Minna og Stefan fra Kolding. Vi havde en hyggelig aften. Jeg legede nu mest med William. Vi var også ude at se fyrværkeri ved 21.00 tiden. Det var helt utroligt sådan nogle flotte raketter og alle de bomber man kunne høre. Det var virkelig spændende at se på.
Vi overnattede i Aalborg. Det var dejligt at sove der oppe. Så var vi fri for at skulle køre hjem til Hørning midt om natten. Jeg var MEGET ked af at sige farvel til William. Jeg blev faktisk så sur og skuffet over at skulle afsted at mor og far næsten ikke kunne holde ud til at køre med mig. Vi nåede 20 kilometer udenfor Aalborg før jeg faldt til ro i bilen. Jeg faldt til ro, da mor satte sig over på bagsædet til mig.
 - 30. dec. 2008: Mens mor og far var på arbejde blev jeg passet hos mormor og morfar. Jeg havde en hyggelig dag i Solbjerg. Vi var bl.a. i Brugsen en tur og så kørte i vi bus hjem til Højlundsparken.
Senere samme aften havde vi besøg af Jacob Laursen (Laur) og Jakob Mathiasen (Thiesen) til aftensmad i Hørning. Det var hyggeligt at se Thiesen. Han bor jo til dagligt i Murcia-området i Spanien, men er lige hjemme på juleferie. Thiesen overnattede til nytårsaftensdag, hvor han skulle videre til Skanderborg og fejre nytår.
 - 4. juledag 2008 i Stilling:
Jeg fik over 3 timers lur i Stilling fra 13.00 til 16.20.
Så var jeg klar til at møde op til julefrokost hos Laura og Asger.
Der var også besøg fra Odder, hvor Jeppe, Marie og Jens var med. Jeg synes det var vildt skægt at lege med Laura, Jeppe og Asger. Vi havde det så sjovt at jeg bare ikke gad at komme hjem ved 19.00 tiden, hvor mor og far ville hjem og sove. Jeg gad bare ikke hjem,

- så jeg strittede mod. Jeg tror jeg var lidt hård ved mor og far der, men hvad pokker - det er jo kun jul en gang om året. Jeg havde i hvert fald en god dag i Stilling.
- 3. juledag 2008 i Virring:
Bedstemor havde inviteret til grønlangkål med medister osv. Farfar var der også - og det var Laura, Asger, Sofie og Claus også.
Jeg startede med at tage en lur på 3 timer i min barnevogn. Da jeg stod op fik jeg straks lidt at spise og så var jeg klar til at lege med Laura og Asger. Vi havde det altså ret sjovt. Jeg spillede bl.a. bold med Laura og jeg var også med i et spil "Kamel". Den var altså lidt farlig den kamel. Herlig dag.
 - 2. juledag 2008:
Jeg skulle ud og sove til middag i min barnevogn, MEN den ER altså for lille. Jeg sagde: "Kan ikke være der!" og dermed har jeg sovet i den barnevogn for sidste gang. Så skal den først bruges til juni 2009, når jeg får en lillebror eller -søster.
 - 1. juledag var vi til julefrokost hos "faster" Inge og "onkel" Aage i Hørning. Det forkerte Hørning naturligvis.
Jeg var lidt langsom i omdrejningerne, da vi ankom, idet jeg ikke havde sovet ret meget til middag. Men efter lidt god mad tødede jeg op og legede med Mille Mai. Hun er ca. 1 år ældre end mig og jeg forsøgte at følge med hende i alt, hvad hun lavede. Det var meget sjovt at lege med hende.
Jeg hilste også på den øvrige del af familien. Kristoffer, Kasper, Jane, Rasmus og Malene. Moster Stine, moster Nana, onkel Per, mormor og morfar var også med. Vi kørte hjem, så jeg kunne være i seng ved 20.00 tiden. Det var virkelig dejligt at blive lagt i min egen seng.
 - Juleaften 2008:
Jeg blev passet i Solbjerg fra formiddag til ca. 17.00 tiden. Mor og far har i mellemtiden gjort klar til julemiddag hjemme i Hørning.
Lidt før 18.00 mødte alle gæsterne op til at fejre juleaften. Det var bedstemor, farfar, mormor, morfar, moster Stine, moster Nana, mor, far og jeg.
Vi havde en forrygende aften med god mad og masser af gaver. Ved 20.00 tiden havde vi besøg af julemanden. Han havde gaver med til alle - også mig. Han var en meget venlig mand. Han lovede at komme igen næste år, hvis jeg fortsat var en sød pige.
Jeg var god til at fordele gaverne rundt til alle og jeg hjalp også gerne med at pakke gaver ud for andre.
I øvrigt var der en masse slik på bordet. Jeg fik lov til at tage et stykke chokolade i ny og næ. Jeg spurgte pænt hver gang om jeg måtte tage et stykke. Jeg holdt meget godt ud, men måtte hoppe i seng ved 23.00. Der kunne jeg ikke mere.
Jeg glæder mig til i morgen, hvor jeg skal kigge nærmere på alle de gode gaver jeg har fået.
 - Lillejuleaftensdag.
Jeg var i vuggestue og blev hentet af mor ved 14.00 tiden.
Da jeg kom hjem slæbte far juletræet ind i stuen og vi begyndte at pynte det. Det er godt nok stort og flot. Jeg har danset rundt om det indtil flere gange. Jeg glæder mig til i morgen. Så skal vi danse rundt om juletræet sammen med alle gæsterne. Det bliver SÅ sjovt. Og værelse 2 er fyldt med gaver. Jeg kan næsten ikke vente med at pakke dem ud.
Til aften fik vi risengrød. Jeg var mest vild med smørklatten. Jeg er spændt på at smage ris a la mande, som mor kalder det. Hun siger det smager godt.
Jeg hoppede i seng lidt over 20.00, men sov først 1 times tid senere - jeg lå og tænkte på, hvad der mon sker i morgen.
 - 22. december 2008:
Mandag blev jeg passet hos mormor og morfar i stedet for at komme i vuggestue. Jeg havde en god dag i Solbjerg med mormor og morfar.
 - Søndag var det så 4. søndag i advent og jeg fik endnu en gave fra mormor og morfar (eller julemanden, som de siger). Det var noget fint dukketøj og en rigtig fin kjole til mig med tilhørende strømpebukser. Det er altid dejligt med noget nyt tøj.
-

Søndag eftermiddag besøgte vi moster Nana, som serverede æbleskiver og gløgg. Per, mormor og morfar var der også. Stine er stadig i København og kommer først hjem 23. december, så hun var der ikke.

Søndag aften tog jeg med mormor og morfar hjem og sove. Jeg skal lege med dem hele mandag i stedet for at komme i vuggestue. Det glæder jeg mig til.

- Lørdag havde vi en forrygende tur til Aalborg, hvor vi besøgte William og hans forældre i deres nye hus i Hasseris. Det er godt nok et stort og spændende hus. 3 toiletter, central støvsuger og påklædningsrum er bare nogle af de fine detaljer, der er i huset. William har fået et rigtigt hyggeligt værelse oppe ovenpå.

William og jeg legede meget sammen. Vi havde det bare så godt sammen. Vi legede mest gemmeleg - det er sjovt, når William finder mig.

Vi var også ude at gå en lang tur rundt om kalkgraven i en ordentlig orkan. Hold da op, hvor det blæste oppe i Aalborg.

Jeg slog hul på min læbe på legepladsen. Vi måtte banke på hos nogle fremmede i nabolaget for at få stoppet blodet fra min læbe.

Udover mit læbe-stunt, så var turen til Aalborg meget god.

- Lørdag skal vi besøge William og hans forældre i Aalborg. Det bliver spændende at se deres nye hus. Jeg glæder mig til at se Williams nye værelse.
- Fredag aften havde vi besøg af fars fætter Claus. Han kom lige forbi et par timer. Han er altså lidt sjov. Han havde forresten hul i sine sokker, så jeg synes han skulle købe nogle nye.
- Onsdag havde far fri. Han fik købt juletræ og AC/DC billetter og så lavede han god mad til om aftenen.
- Tirsdag aften var jeg med mor til juleafslutning i svømmehallen. Vi fik æbleskiver og vi spillede banko. Jeg vandt et par gaver, så det var en fin juleafslutning, hvis I spørger mig.
- Søndag morgen fik jeg igen en adventsgave af mormor og morfar. Denne gang var det en lækker bluse - i øvrigt fik jeg dyne og pude til min dukke. Efter min middagslur besøgte vi Laura og Asger i Stilling. Der var også besøg af fars kusine Line og fætter Claus. Det var nogle hyggelige timer vi havde i Stilling - jeg havde meget sjov med Laura. Vi så bl.a. tegnefilm og så legede vi "ta fat".
- Lørdag tog far, mor og jeg en tur til Skanderborg og fodrede ænder. Der var bare mange ænder og de kommer tæt på. Lige over middag kørte mor og jeg til Solbjerg og besøgte mormor og morfar, mens far var i AB og spille badminton. Senere på lørdagen kom far til Solbjerg og spiste med og legede med mig og morfar. Jeg fik lov til at være længe oppe. Jeg kunne faktisk holde mig vågen til kl. 22.30 inden vi kørte hjem til Hørning og hoppede i seng.
- Fredag var mor og jeg alene hjemme - far var igen til julefrokost - denne gang i AB. Mor og jeg hyggede os med julekalendere. Jeg er blevet lidt vild med at se "Jule-Fandango" og "Nisserne ø" på DR1. Jeg følger meget med i de to julekalendere.
- Så blev det 2. søndag i advent og jeg fik endnu en gave af mormor og morfar. Jeg vågnede op ved 8.00 tiden og pakkede gaven ud. Det viste sig at være en tromme. Så kunne jeg rigtigt larme og få far og mor ud af sengen i en fart. Det var sjovt. Nu kan jeg snart starte mit eget band - jeg mangler bare en guitar. Hele søndagen foregik stort set hjemme i Hørning. Dog var vi lige et lille smut i Skanderborg og fodre ænder. De ER altså vilde de ænder - de kommer tæt på og vil gerne snuppe brødet ud af hånden på mig. Der var også nogle måger - de er altså snu de der måger. Far siger at det er hættemåger (de har ingen hætte på om vinteren - underligt nok). De hættemåger kan faktisk gribe et stykke franskbrød i luften, så ænderne ikke når at få fat på brødet. Det kalder jeg hurtighed.
- Lørdag besøgte vi mormor og morfar i Solbjerg. Dvs. far var ikke med, idet han var til julefrokost i Antonius-klubben (far var kommet med på Wild Card).

- Fredag aften havde far og jeg besøg af bedstemor. Mor var til julefrokost, mens far og jeg serverede lasagne for bedstemor. Vi så også julekalender i TV inden jeg hoppede i seng ved 20.00 tiden.
- Fredag d. 5. december 2008:
Så får man at vide at man skal være storesøster den 8. juni 2009.
Hvorfor er jeg altid den sidste der får noget at vide her i det her hus. Jeg bliver aldrig taget med på råd.
Nå, men jeg glæder mig da til at se om det bliver en lillebror eller en -søster.
- Mandag var jeg igen i vuggestue. Det var dejligt at se alle vennerne igen efter mine sygedage i sidste uge. Til morgen fik jeg lov til at åbne lågen i julekalenderen - jeg aner ikke hvad det skal betyde, men jeg åbner altså bare de låger jeg bliver bedt om. Omkring spisetid mandag aften så mor og jeg julekalender i TV. Det kommer vist igen i morgen.
- Søndag eftermiddag/aften var mor og jeg til adventshygge i Solbjerg. Æbleskiver og Vikingegyde. Uhhmmm! Det var rigtigt hyggeligt. Far var dog ikke med. Han var taget over til Martin og bygge hule på Hveensvej.
- Søndag vågnede jeg op til en masse nisser og i øvrigt også en adventsgave fra mormor og morfar. Jeg fik alle Teletubbierne i bamseudgave og så fik jeg en ny hue/hætte. Dejligt.
- Lørdag slappede jeg af med far om formiddagen, mens mor var ude at bruge penge i Århus C. Efter min middagslur tog vi alle tre til Skovbakken badmintonklub og så far spille serie 1 mod Skive. Det var skægt. Der var gang i den og der var en masse af fars holdkammerater, der godt gad at lege med mig. Jeg synes bare det var sjovt.
Senere lørdag aften tog mor og jeg til Solbjerg og hyggede. Moster Stine er hjemme i denne weekend, så hende kunne jeg få leget lidt med - jeg viste hende, hvordan jeg kunne samle puslespil uden de store problemer.
- Fredag tog jeg igen en sygedage. Bedstemor tog mig med til Virring fredag formiddag. Vi lavede jule-appelsiner med nelliker. De dufter dejligt. Far fik en i gave af mig. Nu er det snart weekend.
- Torsdag var jeg stadig ikke på toppen. Bedstemor kom og passede mig, mens mor og far var på arbejde. Vi var i øvrigt en tur ved lægen. Jeg ved ikke hvad det er med mig, men jeg er altså ikke vild med at en fremmed mand kommer med instrumenter og stikker dem ind i øret og lytter til mine lunger. Læger ER ikke min kop te. Jeg bliver hjemme fra vuggestuen igen i morgen. Fredag kommer bedstemor igen og passer mig.
- Onsdag tager jeg lige en sygedag hjemme. Jeg er stadig ikke på toppen og trænger til at få sovet lidt og spist lidt. Håber jeg er klar til vuggestuen torsdag.
- Tirsdag blev jeg hentet af far i vuggestuen ved 15.00 tiden. Jeg havde det ikke så godt. Lidt feber og snue og bare træt. Jeg havde også sovet dårligt natten til tirsdag, så det var nok feberen, der var på vej.
- Jeg var på besøg hos mormor og morfar lørdag aften med overnatning, mens mor og far var med farfar i Musikhuset og se og høre Johnny Madsen. Jeg havde en forrygende aften i Solbjerg. Søndag formiddag kom mor til Solbjerg. Jeg tog med mor, mormor og morfar i Odder svømmehal. Vi havde en rigtig god tur til Odder - det var sjovt at have både mormor og morfar med.
- 21. november 2008:
Efter en hård uge med travlhed til både mor og far, så havde vi gæster fredag aften. Det var Jesper og Katrine, der besøgte os. Det var dejligt at se dem her i Hørning. Jeg spillede lidt fodbold med Jesper og jeg slæbte både ham og Katrine med ud på dansegulvet mens vi fyrede op for Radio Horsens. Der var vildt gang i den.
Vi fik i øvrigt pandekager med kødfyld - jeg spiste godt nok mest majs og fetaost. Senere fik vi is. Det smager altså godt sådan noget is.
- Weekenden blev udnyttet til en tur til København. Vi boede hos Martin på Amager og besøgte i løbet af weekenden både Louise på Nørrebro, moster Stine på Vesterbro og oldemor i Herlev. Undervejs mødte vi også Pasgaard i Frederiksberg badmintonhal. På restaurant Le Le mødte vi også Svend fra Kolding. Alt i alt har jeg bare oplevet så meget,

så det er svært at gøre kortfattet. Min far har lagt far billeder på nettet.

Hos oldemor fik jeg klippet mit hår af mors moster Jette.

Jette var så sød lige at komme forbi og klippe mig. Hun havde i øvrigt en lille gave med.

Tak for det, Jette.

- Torsdag aften var far og jeg på besøg hos Jesper og Katrine i Skanderborg. Vi fik god lasagne og lækker salat med MAJS. Jeg fik i øvrigt også en forsinket fødselsdagsgave - nogle bage-redskabet - bl.a. en kagerulle, som jeg er meget glad for.
- Mandag 10. november tog jeg lige en pjækkedag fra vuggestuen. Jeg orkede ikke at komme i vuggestuen. Så aftalte jeg med mor at jeg ville besøge bedstemor hele mandag og sådan blev det. Jeg legede med bedstemor hele formiddagen og tog en ordentlig lur i min gæsteseng. Senere på eftermiddagen kom mor og far og spiste med i Virring. Jeg havde en rigtig god fridag fra vuggestuen. I morgen skal jeg vist i vuggestue igen.
- Søndag var jeg med mor i svømmehallen. Jeg forsøgte med nogle nye tricks og jeg er blevet en smule mere modig. Jeg tog også mit tøj på selv efter svømningen. Jeg kan altså godt, hvis jeg får tid til det.
- Lørdag aften besøgte mor og jeg mormor og morfar i Solbjerg, mens far var til fest i Århus. Nana var også i Solbjerg. Vi hyggede os rigtigt i Solbjerg lørdag aften.
- Lørdag formiddag var jeg med far og mor i IKEA og købe en reol. Far sagde efterfølgende at Regel nummer 1 er: "Gå aldrig i IKEA lørdag formiddag!". Jeg forstår ikke rigtigt denne regel, men ham om det.
- Onsdag aften dansede far og jeg noget vild dans. Vi satte en gammel CD på med Dire Straits. Den hedder Making Movies. Den er bare god at danse til.
- Tirsdag aften havde vi besøg af Jakob Laurson (jeg kalder ham Laur). Han kom lige forbi til en lasagne og viste sin nye bil frem. Han har købt en Daewo Lano fra 2001. En god begynderbil. Den er godt nok fin til ham. Nu kan han rigtigt drøne rundt. Han er heldig med at benzinpriserne p.t. ligger omkring 8,50 pr. liter. Så kan han stille og roligt komme igang med at være bilejer.
- Søndag morgen var jeg med mor inde og aflevere far på kursus i Århus lidt i 9.00. Efterfølgende kørte vi til Solbjerg og vækkede morfar. Mormor var lige stået op. Vi hyggede os i Solbjerg hele formiddagen og spiste frokost inden vi tog hjem til Hørning og jeg fik en middagslur.
- Lørdag var jeg til faster Sofies 34 års fødselsdag i Stilling. Mor var med fra start og far kom senere på eftermiddagen. Jeg legede vild leg med Jeppe og Laura. Asger legede jeg også med, men det var lidt mindre vildt. Jeg har det med at se de andre an inden jeg kaster mig ud i leg. Vi fik i øvrigt rigtig gode boller med smør og lækker lagkage.
- Fredag kom både mor og far og hentede mig i vuggestuen. Der var indbydt til forældre-hygge med kaffe og frugt. Vi sang et par sange og jeg viste far og mor rundt på stuen. Jeg havde lavet sådan en fin fyrfadslyseholder, som jeg viste dem - den har vi taget med hjem. Den er bare flot.
- Onsdag var jeg i vuggestue igen. Det var dejligt. Efter vuggestuen havde vi besøg af Lone, som p.t. bor i Viborg. Hun kom og spiste med og legede med mig. Hun og far sad og legede lidt med computer, da jeg gik i seng. Sjovt at se Lone igen. Det er for sjældent. Hun er meget rodløs for tiden, idet hun leder efter fast bopæl i Århus. Hun har endnu ikke været heldig at finde det rigtige.
- Tirsdag var jeg blevet lidt mere frisk, men alligevel valgte jeg at blive hjemme. Bedstemor kom og passede mig fra 12.00 til 16.00. Hun lavede en æblekage, som jeg godt kunne lide. Jeg fik dog ikke så meget af den, da jeg stadig ikke havde fået appetitten tilbage. Til aften fik jeg spaghetti sammen med far. Bagefter skrællede jeg to mandariner, hvor jeg spiste den ene og far den anden. Til aften er jeg blevet så frisk at jeg vælger at tage i vuggestue i morgen.
- Mandag tog jeg lige en sygedag fra vuggestuen. Mor passede mig mandag formiddag og far passede mig fra 12 til 16. Jeg var ikke meget værd. Fik ikke meget at spise. Jeg så en del Teletubbies og jeg så også Bamse og Kylling. Jeg fik lov til at ligge inde i stuen på

- madrassen og sove. Inden jeg skulle i seng mandag aften havde jeg et kort besøg af mormor og morfar, som kom forbi med en stor is. Den kunne jeg godt spise. Mit humør steg også lige en anelse, da de kom. Der er nu mere gang i dem end der er i mor og far.
- Søndag aften fik jeg feber og var også en del snottet. Mor gik tidligt i seng med mig. Jeg kunne ikke rigtigt finde ro. Det hjalp, da mor lagde sig ved mig.
 - Søndag formiddag ved 10.00 tiden (ny tid) måtte jeg simpelthen gå ind og vække Louise. Hun havde sovet længe nok. Jeg fik hende skubbet i bad og i mens lavede mor og far rundstykker og dækkede bord. Jeg fik en dejlig bog. HC Andersen eventyr bog. Den glæder jeg mig til at mor og far læser i inden sengetid. Louise blev desværre kun 1 times tid - hun er en travl pige, som straks skulle videre til brunch hos familien. Tak for bogen, Louise.
 - Da jeg stod op søndag morgen fik jeg at vide at Louise lå og sov på værelse 2. Jeg er spændt på at se hende, når hun står op. Jeg er ikke helt sikker på hvem Louise er. Far og mor siger at jeg har mødt hende flere gange, men alligevel er jeg usikker. Jeg er godt nok spændt.
 - Lørdag var jeg med mor og far i Skanderborg og ose lidt. Vi så en masse sjove hunde. Der var en, der lignede en kat, men det var altså en hund. Vi besøgte også farfar. Han gav rosiner, bananer og mælk. Han var i vældigt humør. Han har fået Montana-reoler - det er han MEGET glad for.
 - Jeg har haft en forrygende uge i vuggestuen. Vi har blandt andet lavet pizza sammen med de voksne og så har vi fået det ved siden af vores madpakker både torsdag og fredag. Hjemme er jeg faktisk blevet ret god til at lægge puslespil med Teletubbies. Jeg plejer lige at lægge det puslespil 5-10 gange inden jeg kommer i seng hver aften.
 - Tirsdag aften lavede far spaghetti. Det smagte bare godt - jeg har lært at suge de der lange spaghetti'er ind i munden ligesom Lady og Vagabonden. Far har vist mig en tegnefilm med Lady og Vagabonden, hvor de sidder og spiser spaghetti på samme måde som mig. Det er en god tegnefilm.
 - Søndag formiddag havde jeg besøg af mine 4 gamle venner fra mødregruppen. Deres mødre var også med. Mine venner er jo William, Rasmus, Elisabeth og Mikkel. Vi legede med ALT mit legetøj og vi spiste brunch sammen med alle mødrene. Mit lille cafe-bord og -stole havde jeg slæbt ind i stuen, så vi kunne sidde ved det og spise boller og mandariner med mere.
 - Lørdag havde vi besøg af Jens Christian og Maya. Jens Christian er fars gamle badmintonkammerat fra Viby-tiden. Han bor nu i København og har netop købt lejlighed på Østerbro sammen med Maya. Vi var en tur i svømmehallen i Them lørdag eftermiddag og lørdag aften var vi hjemme i Hørning og spiste god mad. Det var meget hyggeligt at have besøg af Jens Christian og Maya. Jeg blev meget fortrolige med dem og var da også glad for at de overnattede, så jeg søndag morgen fik lejlighed til at ligge på mit puslebord og råbe: "Mayaaaaaaa" op til flere gange. Hun skulle komme og hjælpe med at skifte min ble. Vi spiste morgenmad sammen inden de blev hentet af Jens Christians far og mor. De skulle en tur til Samsø og besøge Jens Christians gamle morfar.
 - Fredag besøgte vi mormor og morfar i Solbjerg. Moster Stine og morfar havde jo lovet en god middag, fordi de tabte i badminton til far og mor. Nana og Per var også på besøg i Solbjerg.
Det var en forrygende middag.
Forret: Hjemmebagt speltbrød med krebsehale-salat.
Hovedret: Dådyrkølle og andefilet med svampekompot, kartoffelkage og vildtsovs med gele.
Dessert: Creme brulé og sorbet-is med passionfrugt.
Til alle retter var der velvalgte vine - bl.a. Amarone til hovedretten.
Det var en rigtig god middag. Jeg fik lov til at hoppe ned og lege mellem retterne.
Nana, Stine og Per var sjove at lege med.

- Jeg er for alvor begyndt at holde stædigt på min mening. Når jeg har sat mig noget for, så skal mor og far ikke komme og bede mig om noget andet. Når jeg vil have kiks, så vil jeg have kiks. Når jeg vil lege med pusslespil, så VIL jeg lege med pusslespil. Hvis ikke jeg får min vilje, så lægger jeg mig bare på gulvet og skriger højt og længe. Lige så langsomt forsøger jeg at nedbryde mor og fars tro på at det er dem, der bestemmer.
- Morfar og mormor har efterårsferie og i dag (tirsdag) har jeg været på besøg hos dem i stedet for at være i vuggestue. Moster Stine er jo også hjemme, så hende har jeg været sammen med hele dagen. Vi kørte en tur med bus ind til Århus, hvor vi oplevede en masse ting. Vi slentrede op af Strøget og var bl.a. inde og se på legetøj. Jeg fik et pusslespil med Teletubbies. Det er jeg bare glad for. Stine og jeg har samlet det ca. 30 gange. Hver gang ødelægger vi det igen for så at samle det forfra.
Inde i Århus fik vi også en dejlig is hver.
Hjemme i Solbjerg har jeg bygget en hule i morfar og mormors entre. Der gemmer jeg mig indtil der er nogen der finder mig.
Efter aftensmaden hilste jeg på Stines veninde, Anne. Jeg viste hende min hule og mit nye pusslespil. Hun var meget sød, hende Anne.
Mor og far kom ved 19.30 tiden. De havde chokolade med. Jeg smagte et par stykker - uhhmmm! - det var bare en god smag.
- Søndag var tog jeg med mor, far og bedstemor på tur. Vi var ude at se en masse høns i Hvolbæk og senere fodrede vi ænder ved Skanderborg Skulpturpark. De var ikke særligt sultne og så var de meget sky i forhold til dem vi tidligere har mødt ved Skanderborg Kulturhus.
- Lørdag havde vi en rolig dag hjemme i Hørning. Min hoste er lidt på retur, men stadig lidt træls. Moster Stine kom forbi til en kop kaffe. Jeg viste hende nogle af mine fødselsdagsgaver - bl.a. den dejlig dukke-klapvogn, som jeg jo fik af moster Stine.
- I løbet af ugen har jeg fået lidt træls hoste, så jeg havde fri fra vuggestue fredag og blev i stedet passet af morfar og mormor i Solbjerg. Vi havde en rigtig god dag sammen. Mor kom senere på dagen og endnu senere kom far og hentede os. Jeg nåede lige at hilse på moster Stine, som var hjemme fra København.
- Tirsdag var mor jo til svømning. Jeg var hjemme sammen med far, da bedstemor kom forbi med "Drømmekage fra Brovst". Jeg fik ikke noget kage, men jeg inviterede bedstemor på en kop virtuel kaffe ude ved mit kaffe-bord. Vi hyggede os, mens far gik og ryddede op efter aftensmaden.
- Mandag havde vi kort visit af Martin, som kom forbi, da han alligevel var i Jylland en tur. Han tog med far til Skovbakken og spillede badminton, mens jeg blev hjemme ved mor. Mor og jeg fik i øvrigt et hurtigt besøg af mormor og moster Nana. Jeg havde det rigtigt sjovt med moster Nana. Hun lærte mig nogle nye tricks, som jeg kopierede. Vi havde det rigtigt sjovt indtil jeg hoppede i seng lidt over 20.00.
- Søndag havde vi farfar på besøg her i Hørning. Han kom forbi til friskbagte boller og varm kakao. Det var næsten som en fødselsdag - dog uden gaver og lagkage. Jeg legede lidt med farfar.
Jeg serverede f.eks. en kop kaffe med fløde til ham. Det var naturligvis mit nye kaffestel jeg brugte - det som jeg fik i fødselsdagsgave af moster Nana og onkel Per.
- Torsdag og fredag var far ikke hjemme og mor kom sent hjem fra arbejde begge dage, så mormor har hentet mig i vuggestuen begge dage. Det har været dejligt at blive hentet af mormor og så blive passet i Solbjerg. Jeg har været med til at passe på morfar, som i onsdags fik foretaget endnu en øjen-operation. Han er for alvor frisk igen om 1-2 uger.
- Mandag og tirsdag har jeg været lidt sløj, så mandag var jeg hjemme hos mor og tirsdag var jeg på besøg hos bedstemor, hvor vi legede med perler.
- Søndag har jeg haft en dejlig dag hjemme i Hørning. Vi har hygget og vasket tøj og leget med mit legetøj. Far har lavet en "video" fra vores tur.
Tjek den evt. ud. Se under Videoklip.

- 27. september 2008:
Vi har haft en forrygende uge sammen og der er taget en masse gode (og dårlige) billeder fra turen. Nogle af billederne skal nok dukke op her på siden snarest, men min far skal lige i gang igen. Nu er han jo kommet ud af træning, når han nu ikke har rørt ved en computer i en hel uge.
- 20. september 2008:
Tidlig lørdag morgen tog vi afsted til Albufeira. Det er en rigtig dejlig kystby i det sydlige Portugal. Regionen hedder Algarve og er godt besøgt af turister pga. det gode vejr og de dejlige strande.
Vi mødtes med William og hans forældre i Tirstrup lufthavn.
- Fredag var der bedsteforældre-dag i vuggestuen. Jeg havde mormor og bedstemor med. Vi sang og legede og havde det sjovt i løbet af formiddagen. Vi spiste frokost sammen og så kørte jeg med mormor hjem til Solbjerg og blev passet af mormor og morfar.
Senere på dagen hentede mor mig og da vi kom hjem fik vi endnu en gang fødselsdagsgæster - denne gang fra Stilling, hvor Laura, Asger og Sofie kom forbi til et stykke lagkage. Jeg fik også nogle rigtigt gode gaver af Stilling-klanen.
Om aftenen pakkede mor, far og jeg vores tøj og sager til vores Portugal-tur.
- 18. september 2008:
Mormor, morfar og moster Nana besøgte os efter arbejde. De fik serveret varm kakao, boller og lagkage. Jeg fik SÅ mange gaver. Jeg fik bl.a. en fin dukke-klapvogn af moster Stine, som jo ikke var her. Hun er jo i København og det er åbenbart så langt væk at hun ikke lige kom forbi.
Af mormor og morfar fik jeg to fine stole med tilhørende bord. Det kan jeg bruge til at invitere mine venner på kaffe og jeg kan også bruge bordet til at lægge puslespil på osv. Jeg fik også en legetøjshund, der selv kan hoppe og gø. Der var også gaver med regntøj og gummistøvler. Jeg er godt nok blevet begavet i dag. Oldemor gav mig en flot tavle/whiteboard, som er meget praktisk til at tegne på og hænge huskesedler op på.
Klokken lidt i 21.00 hoppede jeg i seng. Jeg var meget træt efter en lang og begivenhedsrig dag.
Jeg har i øvrigt fået en masse hilsner pr. telefon og sms.
- I dag fylder jeg 2 år. Jeg blev vækket på sengen med fødselsdagssang, flag og gaver af mor og far. Senere tog mor og jeg ned i vuggestuen og serverede boller med smør. Jeg fik en lille gave - en flot billedramme med et flot billede af mig. Den skal op og hænge på mit værelse.
Senere i dag kommer mormor og morfar og får boller og lagkage. De var jo ikke til min fødselsdagsfest, idet de var i Paris.
- Nu kan det ikke vare længe før vi drager afsted til Algarve. Jeg skal bare sove fire nætter mere, så skal vi flyve syd på. Det bliver sjovt.
- Tirsdag havde jeg lige et kort besøg af William og hans far. De havde besøgt Williams farmor og farfar i Vejen-området og var på vej hjem til Aalborg.
Williams mor er på forretningsrejse i Kina, så hun var altså ikke med. William fik sin fødselsdagsgave fra mig og jeg fik en fødselsdagsgave af ham. Jeg må jo først rigtigt åbne min på torsdag, men jeg åbnede den altså med det samme. Det var et flot lege-ur, hvor jeg kan lære klokken at kende på en smart måde.
- 15. september 2008:
Jeg har været til tjek hos lægen i dag.
Jeg vejede 14 kg. og målte 94 cm.
- Lørdag fejrede jeg min 2 års fødselsdag selvom det først er på torsdag.
Jeg havde besøg af moster Nana, bedstemor og farfar. Jeg fik SÅ mange fine gaver. Moster Nana og onkel Per gav mig et kaffe-stel og noget meget fint tøj, som jeg glæder mig til jeg kan passe. Farfar gav mig en "talende" dukke med ekstra sæt tøj. Af bedstemor fik jeg modellervoks og et puslespil. Jeg var meget bidt af at lege med modellervoks og kaffestellet. Jeg gav kaffe ud til højre og venstre og jeg lavede boller og pandekager ud af

modellervoks'en.

Vi fik noget rigtig god mad, som mor og far havde lavet. Jeg var dog mest interesseret i lagkagen, som jeg selv havde lavet med bananer og chokolade. Jeg synes selv den var fantastisk.

Det var så spændende at lege med det nye legetøj at jeg først gik i seng lidt over 22.00 lørdag aften. Det har været en forrygende dag.

- Fredag var jeg en smule sløj - lidt feber - derfor blev jeg hjemme. Far var også hjemme og vi fik besøg af bedstemor ved 12 tiden. Jeg lavede lidt op da bedstemor kom. Hun legede lidt med mig og gav mig frokost inden jeg hoppede i seng til en laaang middagslur. Da jeg gik i seng fredag aften var jeg stadig ikke helt ovenpå. Jeg får fødselsdagsgæster lørdag, så jeg håber jeg er frisk nok til at tage mod dem. Moster Nana kommer og så kommer farfar og bedstemor også.
- Onsdag aften kom morfar forbi med æbler til mig og blomster til mor og far. Morfar og mormor tager afsted til Paris i 4 dage. Jeg glæder mig til at se om de har noget med hjem til mig - en lille souvenir.
- Tirsdag kom bedstemor forbi og viste sin nye cykel og sin nye cykelhjelm. Hun er blevet godt kørende og er blevet bidt af en gal cykelrytter. Mor tog til svømning, mens far og bedstemor fyldte badekaret op. Jeg fik lige et dejligt karbad. Jeg viste bedstemor mine badedyr.
- Mandag havde mor og jeg kort visit af mormor og moster Nana. Det kom lige og hjalp mor med at putte mig. Det var dejligt at se dem og sjovt at lege med Nana.
- Søndag var far og jeg ovre hos Shell og putte "bil i brusebad". Der var en kæmpe bruser, som vi kørte bilen ind i og så gik der 10 minutter og så var bilen ren. Jeg var lidt bange for den store bilvask.
- I dag, søndag d. 7. september 2008 er det jo Williams fødselsdag (2 år). Vi har ønsket ham tillykke pr. telefon. Far og jeg var ude at slå græs, mens mor var ude at købe bleer til mig. Far har forresten købt en skammel til mig, så jeg selv kan hoppe op og vaske hænder og børste tænder osv. Jeg er ved at være fortrolig med den allerede.
- Lørdag d. 6. september 2008 slappede vi af - vi var dog ude og ose lidt i Skanderborg. Senere på dagen fik vi besøg af farfar, som kom til spisning. Jeg legede en del med ham. Jeg fik ham bl.a. til at sætte sig på gulvet og lege med mig. Han læste en bog for mig og vi legede med pusslespil. Da jeg gik i seng fik han lige et godnatkys. Farfar, mor og far sad efter min sengetid og så fodbold. Danmark spillede mod Ungarn i VM kvalifikationskamp. Den endte 0-0, sagde far.
- Fredag var vuggestuen lukket, så jeg besøgte mormor i stedet. Hun har jo fri om fredagen, så vi hyggede os hele dagen. Nana og Per kom også forbi. Morfar og mor kom senere - de havde været på arbejde. Far var til møde på Fyn, så han kom først hjem senere på fredagen. Da far kom hjem til Hørning, så kørte mor og jeg med ind til AB (Aarhus Badmintonklub) og sludrede lidt med de gamle badminton-kammerater, som far spiller med en gang i mellem. Vi fik lidt at spise i AB. Vi kørte hjem, så jeg kunne være i seng kl. 20.15. Far og mor skulle se "Vild med dans".
- Tirsdag 2. september 2008 var jeg til 62 års fødselsdag hos min morfar i Solbjerg. Han fik nogle fine gaver - jeg hjalp ham med at pakke ud. Der var gæster fra det forkerte Hørning, nemlig Kristoffer, Inge og Aage. Jeg kender jo efterhånden Inge og Aage ret godt efter vores tur i sommerhuset i weekenden. Vi havde en god aften i Solbjerg - vi fik forresten en rigtig god flæskesteg og mange andre gode sager. Jeg takkede godt nok nej til kagen - jeg kunne ikke mere. Jeg valgte at hoppe i seng lidt over 20.00. Jeg var altså bare lidt små træt, så jeg nød at kunne sove et par timer inden vi for alvor tog hjem til Hørning. Da vi var hjemme lidt over 22.00, så lagde jeg mig til at sove uden videre. Jeg elsker altså bare min seng. Den er bare så dejlig.
- Jeg har haft en forrygende weekend i sommerhus med mormor og morfar. Vi har rigtigt hygget os. Jeg var inde og ose i Ebeltoft med mormor lørdag formiddag. I øvrigt var vi

sammen med Inge og Åge noget af tiden. Jeg er meget fortrolig med de to fra det forkerte Hørning. Jeg var blandt andet ude at gyngede med Inge. Jeg har forresten fået sådan noget nyt legetøj, hvor det handler om at danne figurer ud af ... - jeg ved ikke hvad det hedder, men det er sjovt.

- Far og mor skal til bryllup ved Claus Rasmussen og Karine i weekenden, så jeg har valgt at tage et weekend-ophold i sommerhus sammen med mormor og morfar. Mormor henter mig i vuggestuen fredag ved middagstid og så kører vi mod Ebeltoft.
- Onsdag aften besøgte vi Katrine og Jesper i Skanderborg. Jeg prøver at ligge i deres FAT BOY stol og deres FAT BOY hængekøje. Det var bare sjovt. Vi fik god mad - jeg var mest vild med flutes og salat. De havde fået lavet et stort billede af nogle elefanter. Det billede gad jeg godt at have.
- Tirsdag aften var jeg i Virring og besøge bedstemor sammen med mor og far. Mor skulle til svømning, så hun tog ret hurtigt afsted. Laura og Asger var der også sammen med Sofie og Claus. Karin fra Thyborøn var der også. Jeg havde en forrygende aften og kom først hjem lidt over 21.00 og altså ret sent i seng.
- Senere søndag var mor og jeg i Solbjerg og sige HEJ til moster Stine, som drager afsted til København. Så er det jo spændende, hvornår vi ser hende igen.
- Søndag var jeg i svømmehallen med mor, mens far var på besøg i Kolding.
- Fredag blev jeg hentet af Stine i vuggestuen. Mor og far kom sent hjem fra arbejde, så Stine og jeg fik tiden til at gå med at lege og læse bøger osv. Stine blev her i Hørning hele aftenen - jeg kom lidt sent i seng, fordi jeg gerne ville være sammen med moster Stine.

Hun er jo en de sødeste mostre jeg har. Nu er hun jo flyttet til København og det bliver nok ikke så tit vi ser hende her i Hørning fremover.

- Torsdag aften var vi et smut i Solbjerg og få kogt torsk. Morfar havde købt en KÆMPE torsk og den smagte godt. Jeg var især vild med rødbederne.
- Far og jeg har rigtigt hygget os i aften, hvor mor har været til svømning. Vi har læst bøger og lagt puslespil. Jeg har været i fint humør i aften - dog var jeg ikke glad for at komme af tøjet og i nattøjet, men da jeg endelig kom i min fine nat-dragt, så var jeg i godt humør igen.
- Søndag vågnede jeg op. Så var jeg kommet hjem fra polterabend og vi havde en overnattende gæst på besøg. Det var kiropraktor Claus. Han var altså sjov at lege med, så det var en skam at han skulle så hurtigt afsted hjemad. Mor og jeg kørte i svømmehallen, mens far fik lov til at tage en ekstra lur. Mor og jeg havde en rigtig god tur i svømmehallen.
- Lørdag var mor og jeg alene hjemme. Far var til polterabend med Claus Ejendomsrådgiver. Mor og jeg var på legepladsen og havde i øvrigt en dejlig dag sammen uden far.
- 14. august 2008:
Torsdag var jeg med mor og far i banken. Der var ikke meget gang i de bankfolk. De havde fået sat et TV op, så de kunne se OL. De havde netop siddet og set herrehåndbold - Danmark mod Rusland, hvor Danmark jo vandt 25-24 på et mål af Mikkel Hansen i sidste sekund.
- Mandag var mor og jeg på besøg i Solbjerg, mens far var til badminton. I Solbjerg var der besøg af Stine, Nana og Per. Vi fik god mad og vi legede.
Far kom senere - lige inden jeg blev sendt i seng.
- Søndag var jeg i svømmehallen i Odder sammen med William. Vi svømmede rundt i 1½ time. Vi hyggede os rigtigt. Jeg rutsjede faktisk kun 2 gange, men jeg fik smag for at hoppe i fra kanten. Det var også sjovt. Jeg var også med far ude at svømme på de dybe vand, hvor der er 4 meter til bunden.
- Lørdag fik vi besøg af William og hans forældre. Vi var et smut i Skanderborg og opleve stemningen ved Skanderborg Festival. Der var godt nok mange mennesker og musik allesteder. Jeg kunne ikke sidde stille i min klapvogn - jeg måtte endda hoppe ud af klapvognen og danse med William. Vi så også en stor gris, der vinkede til os. Den hed noget med Danish Crown og så delte de den grønne pølser ud til alle. Vi så også store heste, som trak hestevogne eftersig.

- Fredag 080808: Så er det endelig fredag og endelig starter OL i Beijing. Jeg har set at de løber rundt med brændende fakler i TV. Hvad er det de har så travlt med siden at de absolut SKAL løbe? Er det fordi den er varm eller er det fordi den er stjålet? Jeg glæder mig til den kommende weekend. Jeg får besøg af William og hans forældre. Vi skal vist et smut til Skanderborg Festival og måske kan vi nå at komme en tur i Odder svømmehal. Vi får at se - det skal i hvert fald nok blive hyggeligt. Jeg besøgte forresten farfar i dag. Jeg fik lidt rosiner og en banan hos ham, mens far klarede nogle praktiske ting for farfar. Farfar og jeg så lidt OL åbning på hans nye Samsung 32" fladskærm. Det er godt nok en fin skærm, men jeg vil altså stadig mene at 32" er for lidt. I Hørning vil far og jeg gerne have en 42" fladskærm.
- Onsdag var "another day at the office" i vuggestuen. Onsdag aften fik vi et kort besøg af mormor og morfar. Jeg nåede lige at lege lidt med dem inden jeg skulle i seng. Det er altså hyggeligt at kilde morfar.
- Søndag havde vi besøg af Mille og hendes mor og far fra Gedved. Vi hyggede os i nogle timer. Det var skægt at se Mille, men hun er alligevel stadig for lille at lege med. Jeg viste hende nogle tricks, som hun lurede af. Mille skal forresten være storesøster engang til marts 2009. Det var en stor overraskelse for os her i Hørning. Vi glæder os til at høre mere om det.
- Fredag 1. august havde jeg igen en god dag i vuggestuen. Jeg blev hentet af far på cykel. Vi cyklede/trak hjem og kørte straks over til mormor, der var alene hjemme med Pepsi. Vi havde blomst med til mormor, da hun har 38 års bryllupsdag i dag - med morfar naturligvis. Morfar var i København med moster Stine og moster Nana. De er i gang med at flytte alle Stines sager til København, da hun jo skal starte med at studere der fra september 08. Nok om det! Efter et kort visit i Solbjerg besluttede vi at invitere mormor med ind til Århus og få lidt mad. Vi endte på Det Grønne Hjørne. Vi fik deres buffet og fik tykke maver - jeg fik især tyk mave pga. alle de vindruer jeg spiste.
- Torsdag var min første "arbejdsdag" efter ferien. Jeg var i vuggestue og havde en rigtig god dag. Jeg var glad for at se de andre. Da jeg kom hjem efter vuggestuen havde mor og far fyldt mit lille bade-bassin i haven, så jeg fik en tiltrængt dukkert i varmen.
- Mandag, tirsdag og onsdag i uge 31 har jeg været på sommerferie i morfar og mormors sommerhus i Dråby ved Ebeltoft. Jeg har rigtigt nydt det og leget med moster Nana og moster Stine, som også var med. Mor og far har været på arbejde, så dem har jeg kun lige talt i telefon med og ellers ikke skænket dem en tanke ;o)
- Søndag kørte vi en tur til Himmelbjerget med bedstemor. Vi havde en fin tur lige bortset fra alle de hvepse, som "angreb", da vi fandt vores medbragte mad frem. Det var ikke til at være der, så vi spiste hurtigt op og kørte hjem til Virring og fik lidt is. Det har bare været SÅ varmt i dag. Efter min middagslur fik jeg en badetur i mit nye bassin. Det var bare herligt at kaste sig i bassinet.
- Fredag aften kørte vi med hjem til William. Han bor jo i Langholt, som ligger 5-6 km nord for Vodskov. William og jeg var kørt rimeligt trætte, så efter en gang aftensmad (jeg var ikke sulten) hoppede vi i seng og sov faktisk med det samme. Det var lidt varmt, men det gik. Jeg sov i hvert fald helt til lørdag morgen ved 8.00 tiden. William og jeg leger bare godt sammen. Det er lidt skægt at lege med hans legetøj og læse hans bøger. Hen på formiddagen kørte jeg med mor og far hjem til Hørning igen. Det var bare totalt varmt i den gamle Passat. Der er jo ingen air-condition, så vi måtte køre med åbne vinduer hele vejen hjem. Jeg faldt godt nok i søvn halvvejs og så sov jeg faktisk de næste 3-4 timer.
- Fredag eftermiddag mødtes vi med William & Co. ved Aalborg ZOO. Williams mor og far havde bagt kage, brygget kaffe, lavet saftevand og taget kolde øl med, så vi lige kunne forsyne os inden vi gik rundt i ZOO og så alverdens dyr. Mest spektakulært var da vi så en 3 dage gammel giraf. Den var godt nok sød og så var den utrolig stor og utrolig god til at stå på de lange ben. Vi så en masse sjove dyr.

- Torsdag var vi en hel dag i sommerhus ved Dråby strand. Far og mor var en kort tur ude at bade, mens jeg legede med Inge og Mille Maj. Morfar lavede hus og mormor vartede op. Vi havde en rigtig god og lang dag. Jeg er ved at være vant til at komme sent i seng. Jeg glæder mig til mandag, tirsdag, onsdag i uge 31, hvor jeg skal på sommerferie i sommerhuset UDEN mor og far. Jeg skal rigtigt hygge mig med mormor, morfar, moster Nana og moster Stine.
- Onsdag, 23. juli besøgte jeg sammen med mor og far Eline og Frederiks mor og far i Østbirk. De har købt nyt hus, som vi så for første gang. Det var et vildt flot hus. Jeg legede meget med Eline. Der var i øvrigt også besøg af Emil og hans far og mor fra Århus. Emil er ca. 1 år og 5 måneder. Han er vildt god motorisk. Han farer rundt og løber helt vildt og er ikke bange for noget. Eline og jeg er mere tilbageholdende. Eline fylder snart 3 og jeg fylder jo snart 2, så man må sige at der er stor forskel på, hvordan piger og drenge leger.
- Tirsdag var jeg med mor i sommerhus ved Ebeltoft. Vi hyggede os med mormor og morfar, mens far besøgte Jakob i Århus. Mor og jeg havde en god dag i Dråby, hvor vi bl.a. legede ved vandet i nogle timer.
- Mandag var vi et smut i Skanderborg, hvor vi fodrede ænder. Der var helt vildt mange ænder og man skulle tro at de aldrig fik noget at spise. De var faktisk lidt vilde og slet ikke bange for os. Det var nærmere os der var bange for dem. Efterfølgende besøgte vi farfar i 1 times tid.
- Søndag var det lidt sjovt at vågne op og så vide at William var på besøg, så vi kunne lege lige fra morgenstunden.
- Lørdag til søndag havde vi besøg af William og hans mor og far. Vi var bl.a. ude at spise på restaurant Martino på Marselisborg lystbådehavn. Det var rigtig god fiske-anretninger. Det var ikke rigtigt børnevenligt. Maden var OK, men der var f.eks. ikke en høj stol til både William og mig. Der var heller ingen pusleplads, såå æhhh! Vi kørte forresten i tog frem og tilbage mellem Hørning og Århus. Det var rigtigt hyggeligt at være sammen med William. Jeg glæder mig til at besøge ham i Aalborg her i uge 30.
- Fredag var en rigtig afslapper-dag. Vi lavede ikke alverden i løbet af dagen. Jeg fik min middagssøvn og efter min søvn kørte vi ud til bedstemor og fik aftensmad. Laura, Asger, Sofie og Claus var der også så vi legede lidt. Bedstemor havde lavet dejlig mad. Vi fik iøvrigt is til dessert, så det var bare dejligt.
- Torsdag besøgte vi Amalienborg og så vagtskiften inden vi kørte hjemad mod Hørning. Vi tog færgen fra Kalundborg til Århus. Det var en hyggelig tur. Jeg fik lidt at spise og så rendte jeg rundt og underholdt de øvrige passagere på færgen. Vi var hjemme i Hørning ved 18.00 tiden og jeg blev puttet tidligt. Det trængte jeg til. Det var bare så dejligt at være hjemme igen. Det første jeg gjorde var at lege med mine LEGO klodser. Jeg har aldrig selv lavet sådan et stort tårn som den dag.
- Onsdag skulle far spille tennis mod mors onkel Steen i Herlev, mens mor og jeg besøgte Jette. Laura og Sofie var på besøg hos Jette. Jeg legede meget godt med Laura. Vi hoppede sammen på luftmadrassen som lå inde i det opslåede iglo-telt i haven. Senere kom far og Steen tilbage fra tennis. (far og Steen havde en god tenniskamp, som far vandt 6-0, 6-0.) Senere kom Helle og Leif og oldemor. Vi fejrede Jettes fødselsdag. Hun blev et år ældre - dvs. det faktisk først er i morgen den 17. juli, men vi fejrede det altså i dag. Jeg havde det fantastisk med Laura og Sofie og har lært en masse af Laura.
- Tirsdag fomiddag besøgte vi Zoologisk Have i Valby. Der var helt vildt mange mennesker da vi kom ved 11.00 tiden. Laaaang kø for at komme ind og rigtigt mange barnevogne og klapvogne osv. Det var altså skægt at se alle de underlige dyr. Vi så bl.a. giraffer, kameler, elefanter, løver, leoparder, køer, heste og høns og meget meget mere. Igen blev jeg bare så træt hen på eftermiddagen at jeg bad om at blive lagt i barnevognen. Jeg kunne sove fra det hele. Jeg vågnede først 3-4 timer senere, hvor vi skulle besøge mors kusine Jane og hendes kæreste Anders på Østerbro. Jamen, igen fik vi god mad og drikke og jeg hyggede mig i selskabet indtil jeg selv bad om at komme i seng.

- Mandag morgen var jeg med far i Føtex og handle ind til køleskabet. Vi mødte Martin, som tog med hjem til Lillegrund og spiste morgenmad.
Mandag formiddag besøgte vi Bakken nord for København. Jeg har aldrig set noget lignende. Der var så mange rutchebaner og karrusseller. Det var faktisk for vildt til mig - jeg prøvede nogle få ting, men ville helst bare kigge på. Ved 14.00 tiden var jeg bare så udkørt, at jeg bad om at sove i barnevognen. Far og mor prøvede vist nok den store rutchebane - det siger de i hvert fald.
Mandag aften besøgte vi Martin, som lavede god mad. Jeg mødte også Louise Kendahl, som var på besøg hos Martin. I øvrigt hilste jeg også på Martins kæreste, Annabella. Det var en hyggelig aften indtil jeg bad om at få lov til at sove. Jeg lånte Martins soveværelse og sov rigtigt godt. Det havde været en hård dag at være med mor og far på tur.
- Søndag sagde mor, far og jeg farvel til oldemor, mormor, morfar, Stine, Nana og Per. Jeg fik forresten en bog af moster Jette.
Vi kørte ud til Amager, hvor Dyne Carstens lejlighed står til rådighed. Vi bliver i København nogle dage og skal bl.a. på Bakken og i ZOO.
Søndag aften blev en stille aften, hvor vi gik tur ved Islands Brygge og fik en stor is. Jeg bad selv om at komme hjem og sove ved 21.00 tiden.
- Lørdag fejrede vi oldemors fødselsdag. Vi var på italiens restaurant og fik rigtig god mad. Jeg legede med Laura og Sofie. Det var rigtigt sjovt. Jeg blev godt nok noget træt på et tidspunkt, så jeg måtte lige snuppe en lur i min barnevogn.
Senere besøgte vi Helle og Leif i deres nye hus i Herlev. Dejligt hus og stor have med et fint lille legehus, som Laura og jeg legede i. Vi fik grillmad med mere. Da det blev sent tog vi hjem til Sandbyvej (vores gæstelejlighed) og sov.
- Fredag aften ankom vi til Herlev. Der var dækket bord, så vi kunne få stillet sulten. Vi havde en fin tur med Mols Linien og vores køretur tværs over Sjælland gik fint. Jeg brugte lige 15 minutters tid på at tøjle op, da vi nåede op til oldemor. Derefter gik det bare fint. Jeg hyggede mig gevaldigt med oldemor.
- Fredag d. 11. juli starter vi ferien. Vi tager straks til København (Herlev) og skal fejre min oldemor, som fylder 85 år. Jeg glæder mig til at se hende og jeg glæder mig også til at se den øvrige familie - f.eks. Laura, Sofie og Magnus.
- Torsdag havde jeg fri fra vuggestue. Moster Stine og jeg tog en fridag sammen. Det var dejligt at være sammen med moster Stine. Hun er altså lidt mere frisk at være sammen med end de to gamle hjemme i Hørning. Vi var f.eks. en tur ved Tangkrogen i Århus og bl.a. se på cirkus-elefanter. Benneweis har sat et kæmpe telt op. Udenfor går der mange sjove dyr rundt. Det var vildt spændende.
- Søndag var vi til fødselsdag hos Laura i Stilling. Hun fylder 4 år på tirsdag og fejrede dagen i dag med god mad, boller og kage. Laura og jeg legede en del sammen. Asger er også ved at være lidt med, men jeg følger nu alligevel mest efter Laura. Jeg gør det samme som hende og siger det samme som hende. De havde en lille puddelhund på besøg. Den var nu meget sød, men jeg ville nu helst være fri for at røre ved den.
- Lørdag aften efter William var gået, så grillede vi på terrassen. Det var jo ret godt vejr. Vi fik bl.a. grillet majs. Det er jeg godt nok vild med.
- Lørdag sov vi lidt længe - jeg tror den blev 7.30 inden jeg fik øjne.
William besøgte os i nogle timer, mens hans mor og far fyldte deres lastbil op med møbler og ting og sager. De flytter for alvor til Aalborg i dag, så nu bliver det noget mere besværligt at besøge William. Jeg fik far til at tage nogle gode billeder af William og jeg. Tjek evt. under Wallpapers.
- Fredag var vi på besøg hos fars afdelingschef, Minna. Hun bor i Grønbjerg lidt vest for Vildbjerg. Vi ankom lidt over 18.00 og der blev disket op med grillmad og salat. Der var en del børn jeg kunne lege med. Jeg var dog lidt længe om at tøjle op, fordi der var så mange mennesker. Der var også en hund, som jeg ikke var så vild med. Far sagde at den ikke gjorde noget, men det kan han jo sagtens sige. Vi havde en hyggelig aften og var hjemme i Hørning igen ved 00.30 tiden. Jeg holdt mig næsten vågen helt ude fra Grønbjerg til

Hørning. Jeg fik nemlig lov til at sidde med min egen vandflaske. Det var nok til at jeg ikke kunne falde i søvn. Jeg nød at kunne tage mig en slurk, når jeg nu lige havde behov for det.

- Onsdag aften blev jeg hentet i Solbjerg af mor og far. Jeg har haft 1-2 dejlige dage i Solbjerg. Vi har bl.a. været ude at køre med bus. Det var nummer 52, som gik ind til Århus. Mormor og jeg kørte ind og mødte Stine i Århus C. Vi slæntrede lidt rundt på Strøget og var ved åen og få boller og kage (chroissant). Vi havde en rigtig god tur til Århus. Jeg glæder mig til at komme på sommerferie i uge 31 i sommerhuset med mormor og morfar.
- Tirsdag skal jeg besøge mormor og morfar i Solbjerg. Jeg skal endda overnatte til onsdag. Det er en lille sommerferie jeg får. Jeg trænger også til at komme lidt væk hjemmefra. Den daglige trummerum kan godt blive for meget, så jeg glæder mig SÅ meget til at besøge mormor og morfar.
- Søndag var endnu en afslappende dag. Vi havde besøg af farfar til eftermiddagskaffe. Han havde købt nogle fine små havehandsker til mig, så nu er jeg fri for at låne mors, når vi skal i haven.

Efter jeg gik i seng sad mor og far klistret til skærmen. De skulle se EM finale mellem Tyskland og Spanien. Spanien vandt 1-0 på mål af Torres. Far siger at det var godt at Spanien vandt, fordi de er de bedste.

- Lørdag aften havde vi besøg af mormor og morfar. De kom et hurtigt smut forbi efter aftensmaden. Jeg viste dem nogle tricks inden jeg hoppede i seng lidt før 21.00. Jeg viste dem bl.a. hvordan jeg kan stå på hovedet og hvordan man falder uden at slå sig - altså sådan et kontrolleret fald. Jeg fortalte dem også at jeg nu kunne sige: "Fars ur" og "Amandas ur".
- Fredag efter vuggestuen tog jeg med far over på den store legeplads og rutsjede. Den rutsjebane er nu bare den bedste. Den er godt nok stor, men det er jo det jeg kan lide. Jeg havde i øvrigt bagt boller i vuggestuen i dag. De var bare gode, så dem delte jeg med mor og far inden aftensmaden.
Vi fik i øvrigt rigtig god hjemmelavet pizza til aften, men jeg kunne ikke spise så meget ovenpå de boller.
- Torsdag aften havde vi besøg af Lone, som kom og spiste inden vi skulle se forbold EM semifinalen mellem Spanien og Rusland.
Jeg plejer jo at bruge lidt tid på at tøj op, når der kommer gæster, men det var ikke nødvendigt, da Lone kom. Hun er tilpas underholdende til at isen er brudt med det samme. Mens vi sad og spiste kom moster Stine forbi og legede med mig.
Det var dejligt at se hende. Det var ved at være længe siden, så hun fik en stor krammer og så var jeg i øvrigt færdig med at spise. Jeg gik i seng inden fodboldkampen startede, men jeg har fået refereret at det var en forrygende kamp, som Spanien vandt 3-0. De skal møde Tyskland i finalen på søndag.
- Jeg er igen på toppen. Onsdag var jeg i vuggestuen og blev hentet af far. Vi kørte omkring legepladsen og så var vi en tur i NETTO, hvor jeg fik smag for bananerne. Jeg havde helt glemt, hvor gode de var. Jeg måtte have 2 bananer inden vi kom op til kassen.
- 23. juni 2008 – Sankt Hans 2008
Mandag var jeg ikke helt på toppen, så jeg blev passet hos bedstemor i Virring. Vi havde en hyggelig dag sammen.
Da det jo var Sankt Hans aften mandag aften, besøgte vi senere mormor og morfar i Solbjerg. Vi fik rigtig god aftensmad, hvorefter vi tog ned til Solbjerg sø og så bål. Der var ikke meget fut i det, men vi så da lidt flammer hist og her.
- Søndag sov jeg længe efter en urolig nat. Jeg kunne ikke rigtigt sove om natten, men da jeg endelig faldt i søvn, så sov jeg rigtigt længe til kl. 10.00. Vi tog en tur i svømmehallen i Odder. Jeg fik lov til at rutsje en masse. Det var vildt fedt.
Efter svømmeturen og en middagslur vågnede jeg og var ikke helt på toppen. Jeg havde lidt feber, så det var med hiv og sving at jeg holdt mig vågen til 19.50. Vi havde i øvrigt lige

et kort besøg af Williams mor og far, som er ved at pakke hele Æblehaven ned i papkasser. William var ikke med. Han blev passet hos farmor og farfar. Æv!!

- Lørdag var vi ude at handle ind i Århus. Senere på dagen fik vi besøg af Mads Emil og Mathilde og deres forældre fra Kolding. Ham Mads Emil er altså meget sjov at lege med. Vi havde det hyle-morsomt indtil vi begge blev smidt i seng ved 21.00-tiden.
- Fredag var mor og jeg til grill-aften i vuggestuen. Mange af mine venners forældre var med og vi hyggede os med grill og med medbragt kage. Mor havde bagt en brombær-tærte, som var rigtig god.
- Torsdag blev jeg hentet af morfar i vuggestuen. Vi havde aftalt at jeg skulle besøge dem torsdag aften. Det var igen vildt hyggeligt. Mor kom og hentede mig, så jeg kunne komme hjem og sove i min egen seng. Hos mormor og morfar forsøgte jeg første gang med sætningen: "Gi'er ikk!". Det var åbenbart meget sjovt, så det skal jeg da prøve at sige noget mere.

Far var i København til noget møde-halløj - han overnattede hos Martin. Far sagde at det var rigtigt hyggeligt at møde Martin og hans nye kæreste.

- Mandag aften skulle jeg lige til at spise jordbær, da moster Nana og mormor dukkede op. Det var en kæmpe overraskelse og jeg blev SÅ glad og overskruet, så det tog mig 10-15 minutter at falde ned på jorden. Jeg glemte næsten de jordbær. Jeg har forresten lært at sige: "Gulerødder".
- Søndag havde vi besøg af Laura, Asger og Co. fra Stilling. De kom her og spiste aftensmad. De har p.t. intet køkken, så de var glade for at kunne få lov til at spise med i aften. De havde godt nok selv en masse mad med, så det var sådan en form for sammenskudsgilde. Jeg legede nogle vilde lege med Laura og vi larmede, så far og mor måtte sige STOP. Hihih!
- Lørdag aften havde vi besøg af Casper og hans Moster Lone. Casper er 2,5 år og der er bare gang i ham. Vi havde det hylemorsomt i de godt to timer han var på besøg.
- Onsdag aften var mor til svømning for sidste gang i denne sæson. Far og jeg så EM-fodbold og jeg var et smut i karbad. Efterfølgende har far været ved at lege med billeder. Se under [Wallpapers](#).
- Søndag var mor og jeg et smut i sommerhus i Ebeltoft. Morfar og mormor, Nana og Per var der også. Jeg var ude og bade i det kolde vand. Det var nu meget skægt selvom det var en smule koldt. Da vi kom hjem fra sommerhus havde far og bedstemor tændt op i grille og vi fik grillet kylling og grill-pølser.

Jeg har næsten ikke sovet i løbet af i dag, så jeg var bare SÅ træt og sov med det samme, da jeg endelig kom i seng ved 20.00 tiden.

- Lørdag havde jeg en stille dag. Jeg fik lov til at bade i mit badekar ude i haven. Det var sjovt. Lørdag aften var mor og jeg alene hjemme. Far var til fest i Viby. Allan E. blev 30 år.
- Far havde ex-kolleger fra ELFO-DATA tiden på besøg til grillfest fredag aften, så mor og jeg havde valgt at tage i byen. Vi tog til Skanderborg og besøgte Katrine.
- 5. juni - Grundlovsdag var vuggestuen lukket. Jeg var i stedet på besøg hos bedstemor. Asger, Laura og Sofie var også på besøg. Vi kørte en tur i Mindeparken og legede et par timer. Vi havde madpakke med. Vi havde det rigtigt sjovt. Senere på dagen var jeg med mor til noget kollega-træf i Risskov. Jeg var bl.a. ude at køre bus og gik langs med vandet ud til Risskov, hvor vi spiste. Jeg hyggede mig gevaldigt og legede med katten. Vi kom meget sent hjem (efter 23.00) og jeg var mega træt.
- Søndag d. 1. juni 2008 var vi på besøg i mormor og morfars sommerhus i Dråby ved Ebeltoft. Mormor fyldte 61 år og havde inviteret til fødselsdagsfest med grill og kaffe og kage. Det var en forrygende dag. Vejret var godt. Ved sommerhuset var der totalt vindstille og solen bagte helt vildt. Far fulgte ikke mine gode råd og fik altså nogle pæne røde lår og skuldre. Ved vandet luftede det lidt mere. Jeg gravede ca. 1 kubikmeter sand, mens mor og far hoppede i bølgen blå (og kold). Moster Stine, morfar og Per var også ude og få en dukkert. Jeg får ikke lov - jeg har egentlig heller ikke lyst. Det er godt nok for koldt.

- Lørdag besøgte vi bedstemor for et kort visit. Vi havde det meget sjovt med at løbe rundt på hendes fine græsplæne og lege "ta' fat".
- Fredag havde vi besøg af de meget berejste, Jesper og Katrine. De har netop været 3 uger afsted i Vietnam og Philipinerne. Vi hyggede os med grill og jeg fortalte dem nogle historier fra den virkelige verden. Noget om at rutsje, læse i bøger, spise rosiner, drikke mælk og lege i sandkassen. Katrine skulle på arbejde på sygehuset natten til lørdag, så de måtte afsted forholdsvis tidligt fredag aften.
- Torsdag blev jeg hentet af moster Stine og morfar i vuggestuen. Mor og far spillede tennis i Hørning, mens jeg morede mig i Solbjerg. Stine og mormor kørte mig hjem i seng lidt over 20.00. Det har været nogle gode timer i Solbjerg. Vi fik bl.a. gode danske jordbær - uuuhmmmm!
- Onsdag aften var jeg igen i svømmehallen i Lyseng. Mormor var der også. Jeg viste hende igen, hvordan jeg kan dykke og rutsje.
- Tirsdag aften havde vi besøg af Lone fra Skanderborg. Det er længe siden jeg har set hende, men jeg var alligevel MEGET hurtig til at tøj op. Det tog mig ca. ½ minut at tøj op og så kørte den vilde jagt rundt i stuen med leg og snak.
- Mandag aften var jeg med mor ovre ved tennis-banerne for at se far spille tennis. Han var egentlig forbavsende dårlig - men sjovt så det ud.
- Søndag var jeg bare hammer træet. Jeg tog en ordentlig middagslur. Hen på eftermiddagen gik mor og jeg på legepladsen, mens far hentede farfar, som var inviteret til grill-aften her i Hørning. Farfar og jeg havde det meget sjovt med at kaste med bolde. Han er faktisk ret god til det og jeg er ret god til at hente boldene rundt omkring i stuen.
- Lørdag aften kunne jeg ikke falde i søvn. Jeg var bare overtræt og havde oplevet SÅ meget i løbet af lørdagen. Mor og far sad bare og kiggede Melodi Grand Prix. Da jeg ikke kunne falde i søvn endte det med at jeg kom ind i stuen og så Grand Pris. Mor og far håbede at jeg ville falde i søvn, men der gjorde jeg ikke. Først da mor lagde sig ind i mit værelse ved 23.00 tiden faldt jeg i søvn.
- Lørdag eftermiddag og hen på aftenen var vi inviteret til grillfest i Gedved hos Mille og hendes forældre. Der var 3 andre små børn og så var der en stor dreng på 5 år. Vi var ude i haven hele eftermiddagen. Vi spillede bold og gyngede og mange andre ting. En gang i mellem skulle jeg lige ind i stuen, hvor TV kørte løs med bryllup i Møgeltønder. Det er ham der prins Joachim, der blev gift igen. Denne gang med Marie fra Frankrig. Vi havde en hyggelig eftermiddag i Gedved.
- Lørdag formiddag var jeg i svømmehallen i Odder sammen med William og de gamle. Det var vildt skægt. Jeg rutsjede sådan cirka 30 gange. Jeg blev faktisk ret god til selv at kravle op på rutsjebanen. Herligt.
- Fredag aften havde jeg besøg af William til grill. Vi hyggede os til 21 tiden og så røg vi i seng. Williams mor og far var naturligvis osse med og de hyggede sig til sent fredag aften, siger de. Det var MEGET sjovt at lege med William igen. Det var ved at være længe siden jeg har set ham.
- Fredag var jeg med far og mor inde og bytte fars fødselsdagsgaver inde i Århus. På turen fik jeg et par nye smarte sommersko, som jeg er meget glad for. Det er med velcro-luk. Jeg øver mig på at tage dem af og på.
- Torsdag aften var mor igen på farten. Far og jeg legede ude på terrassen. Vi legede i min nye sandkasse og vi legede også fange-leg. Jeg løb fra far - han havde ikke kræfter til at følge med, så jeg var flere omgange foran.
I dag har jeg forresten også rutsjet. Denne gang på en ny rutsjebane. Jeg kunne også selv finde ud af at gå op af trappen til rutsjebanen.
- Onsdag aften var far og jeg med mor til svømning. Vi fik lov til at plaske rundt i vandet. Mormor dukkede op lidt over 19.00. Efter en halv time i vandet fik jeg lov til at bruge rutsjebanen - den var bare mega-sjov, så jeg prøvede nok 20 ture inden far og mormor sagde stop.

- Tirsdag aften var mor til tennis igen. Far og jeg hyggede rigtigt, mens mor var afsted. Far lærte mig at sige: "Nej, mor, vi har ikke fået is i aften!", mens jeg forsøger at holde masken. Sagen er nemlig den at vi fik is til dessert efter aftensmaden. Uhhmmm!
- Mandag havde vi besøg af bedstemor, som gav mig en scooter. Hun havde set en flot scooter i Kvickly og kunne ikke lade være med at købe den til mig. Den er bare fin. Jeg øver mig på den og glæder mig til at øve videre i morgen.
- Søndag var mor og jeg i svømmehallen i Odder. Jeg brugte næsten alt tiden på at rutsje. Jeg er blevet helt vild med det.
Senere søndag var vi på besøg i Solbjerg, hvor der også var besøg fra Herlev. Det var mors moster Jette og onkel Steen. Jeg var lidt mut i starten, men tøede op efter en halv times tid. Jeg legede lidt med moster Stine, Jette og mormor. Morfar havde sat en gyngende op til mig, men jeg er mere til rutsjebaner for tiden. I øvrigt blev jeg klippet for første gang. Jette er jo tidligere damefrisør og det nød jeg godt af. Næste gang vil jeg permanentes.
- 17. maj 2008:
Min far fyldte år i dag og vi havde huset fuld af gæster. Dvs. at vi faktisk manglede besøg af moster Stine, moster Nana og onkel Per. Morfar kom også lidt senere end de øvrige gæster. Vi fik grillmad - lidt forsinket, men OK.
Jeg viste min sandkasse frem til gæsterne og jeg legede en del med kusine Laura. Fætter Asger forsøger også at være lidt med, men han er stadig for kedelig at lege med. Far fik forresten nogle fede gave, sagde han. Jeg ved ikke rigtigt. Der var ikke nogen af de gaver jeg gad at have.
- Fredag efter vuggestuen blev jeg hentet af mormor, som gerne ville have besøg af mig i Solbjerg, mens mor og far gør rent i huset der hjemme og gør klar til gæster lørdag.
- Far og jeg var igen alene hjemme torsdag aften. Mor var til tennis-træning, så far og jeg hyggede hjemme. Vi så bl.a. musik-videoer. Jeg var især vild med Lionel Ritchie med sangen "All night long". Vi fandt den på YouTube.com
- Onsdag fik jeg endelig min sandkasse klar til brug.
Jeg var lidt vild med at hoppe op i den og så igen hoppe ud af den. Jeg er allerede ved at være ret tryk ved at kravle over sidderne.
- Tirsdag aften var jeg med far ovre ved tennisbanerne i Hørning. Vi skulle se om mor kunne finde ud af at ramme bolden. Det gik faktisk fint. Jeg ville i hvert fald ikke kunne slå hende, endnu. Men når jeg bliver 7-8 år, så skal jeg vise hende, hvordan man spiller tennis, golf og badminton.
- Mandag havde vi en fredag, fordi det var 2. pinsedag.
Jeg har fået en sandkasse på terrassen, men den er godt nok lidt kedelig. Der er INGEN sand i. Hvad er det for noget?
Mandag formiddag var jeg på et kort visit hos Kate, som bor lige to huse væk. Hun har en masse legetøj i haven - jeg prøvede hendes rutsjebane og hendes lille legehus. Jeg fik et stort glas saftevand, mens far og Kates far sludrede om hus og have. Det er godt nok verdens kedeligste emne, så jeg tog mig en rutsjetur igen.
- 11. maj 2008:
Søndag vågnede jeg op i Virring og bedstemor stod op sammen med mig og vi fik morgenmad. Jeg legede med hende hele formiddagen. Først over middag blev jeg hentet af mor og far. Vi var lige en tur forbi legepladsen. Jeg skulle jo lige vise dem at jeg kunne rutsje.
- 10. maj 2008:
Lørdag skulle jeg besøge bedstemor, mens mor og far var til bryllup hos Tenna og Jesper i Århus. Efter sigende var det et rigtigt godt bryllup, men hvad ved jeg. Jeg legede med bedstemor på legepladsen i Virring. Jeg lærte for alvor at rutsje. Det er bare sjovt. Jeg elsker det. Det giver sådan et lille sug i maven og så lander man en gang i mellem lige på numsen i sandet nedenfor. Jeg skal snart rutsje igen.
- Fredag eftermiddag kørte vi en tur til stranden (Ballehage) og kastede med sten og gravede i sand. Efter 1½ times tid ved stranden tog vi ind til åen i Århus og spiste lidt sandwich og

burger. Det var meget sjovt at være der inde. Der var så mange forskellige mennesker at kigge på, så det var ren underholdning. Vi kom ret sent hjem til Hørning, så jeg var først i seng 21.15 og så var jeg bare glad for at få lov til at sove.

- 8. maj 2008:

Mors fødselsdag gik godt. Om morgenen gav far og jeg hende gaver, mens hun stod og lavede lagkage til torsdag aften. Hun blev meget glad for gaverne. Vi gav et par smarte røde sko og en smart bikini. Det er IKKE meningen at hun skal have både sko og bikini på samtidigt. Det vil se dumt ud.

Torsdag aften ved 18.30 tiden kom moster Stine, mormor og morfar.

Jeg var meget glad for at se dem alle tre, men mest mormor. Det er fordi hun altid kommer med gaver til mig og fordi hun altid gerne vil læse bøger og lege med mig.

Nå, men mor fik SÅ mange gaver - jeg hjalp med at pakke ud. Det var mange spændende ting i mellem. Vi havde en hyggelig aften og jeg fik meget jordbær-lagkage og en lille smule boller. Jeg fik også varm kakao. Det var alt sammen godt - dog var lagkagen det bedste.

- Torsdag fylder mor 35 år. Så skal hun have gaver på sengen fra morgenstunden og senere får vi gæster. Mormor, morfar og moster Stine kommer og får aftenskafe. Jeg glæder mig.
- Onsdag aften var mor på kort besøg hos Nana og Per, som ikke kan deltage torsdag aften. De skal i Musikhuset og se Ørkenens sønner.
- Far har været på arbejde på Fyn og da han kom hjem hev jeg ham ud af bilen. Vi skulle lege på græsplænen. Han fandt græsslåmaskinen frem og så slog vi græs sammen. Jeg er faktisk ret god til det, hvis I spørger mig.

- Tirsdag 6. maj 2008:

Mens mor var til opstartsmøde i tennisklubben, så havde jeg besøg af mormor og morfar.

- Søndag var mor og jeg en tur i Odder svømmehal igen. Det var rigtigt sjovt. Jeg var god til at rutsje på egen hånd. Senere på dagen efter min middagslur var vi ude i haven. Det er rigtigt dejligt at løbe rundt på græsset og terrassen i mine nye sko. Jeg nyder bare at være udenfor. Vi fik også lasagne udenfor i aften.
- Lørdag aften havde vi besøg af Martin. Vi grillede og havde en hyggelig aften. Det tog mig lige ca. 15 minutter at tømme op efter at Martin var ankommet. Han var meget sjov, da jeg først lærte ham at kende. Han viste mig blandt andet, hvordan man vander blomster på en sjov måde med en vandkande og en kop.
- Lørdag formiddag var vi inde og ose i byen. Mor købte nye sko til mig.
- Fredag var mor og jeg et smut i mormor og morfars sommerhus i nærheden af Ebeltoft. Mor havde taget en fridag, så vi tog tidligt afsted fra Hørning og overraskede mormor, morfar og moster Stine. Det var en rigtig hyggelig dag, hvor vi bl.a. gik en tur ved stranden. Det var fedt.
- Torsdag har vi fri, fordi det er Kristi Himmelfartsdag - så skal vi rigtigt hygge os. Vi skal f.eks. lige ud og overraske min bedstemor med en kage. Hun fylder jo rigtigt år d. 1. maj, men vi har jo allerede fejret det den anden dag.
- Onsdag aften legede far og jeg i 1 times tid efter aftensmaden i aften. Vi dansede rundt og spillede højt musik. Vi var også inde på YouTube og finde små sjove videoklip, som vi skulle se. Vi så f.eks. Bamse og Kylling. Vi så også Anders And.
- Onsdag morgen:
Jeg har efterhånden lært at hjælpe med at rydde op og sætte mælk og rejeost i køleskabet efter morgenmaden. I dag var jeg så lige alene i køkkenet i et par minutter. Jeg så lige mit snit til at snuppe spegepølsen i køleren og spise af den. Den var faktisk ret god. Det er sådan en med ekstra smag af soltørrede tomater. Det er nok ikke sidste gang jeg gør i køleskabet på egen hånd.
- Søndag fejrede vi bedstemors fødselsdag i Virring. Hun blev 64 og havde inviteret Laura & Co. fra Stilling og os fra Hørning. Bedstemor diskede op med god mad og jeg fik leget en del med Laura og Asger. Asger er ved at være ret god til at gå, så han forsøger at følge med. Jeg forsøger til gengæld at følge med Laura, som har rigtigt meget fart på. Laura er god til at hjælpe mig. Hun tager sig lidt af mig, når vi leger og det går faktisk ret godt. Sjovt

var det i hvert fald. Jeg fik også lige fortalt, hvem der var hvem. Jeg har tjek på, hvad alle hedder og jeg er især god til at sige FARFAR.

Det er lidt spændende at lege hos bedstemor. Hun har glaskugler, som vi kan spille med. Hun har perler, som vi kan lege med. Hun har computerspil, som vi kan spille. Alt det har vi slet ikke hjemme i Hørning.

- Lørdag var en hård dag.

Jeg vågnede tidligt (lidt over 6.00) og havde god tid til at pakke taske til svømning.

Svømmeturen gik rigtig godt. Det eneste, som var lidt træls var at det kun var 10 minutter i vandet. Det ER bare for lidt. Jeg hoppede rundt i vandet og der var ingen grænser for hvad jeg kunne i dag.

Efter svømning tog mor, far og jeg i City Vest og ville købe fødselsdagsgave til bedstemor og fætter Asger. Det var bare hyggeligt at slentre rundt i City Vest. Efterhånden blev det jo frokosttid og vi delte en stor familiepizza med masser af ost på. Den pizza var simpelthen bare så god, så jeg åd mig tyk og mæt. Jeg spiste forresten MEGET pænt på den pizza-restaurant.

Efterfølgende var jeg bare så træt, men mor og far skulle lige en tur i METRO osse - jeg kunne bare ikke mere, så jeg hang skiftevis på mor og far inde i METRO. Jeg sov simpelthen bare godt. Da vi kom hjem fra METRO tog jeg mig en skraber et par timer. Efter min søvn hjalp jeg far med at slå græs og fælde et træ. Nu har vi snart ikke flere træer vi kan fælde. Vi havde ingen planer for lørdag aften, så vi tog det afslappet og vi læste bøger og sloges lidt på min madras i værelset.

Jeg gik i seng ved 20.15 tiden. Dejligt efter sådan en hård dag.

- Fredag aften var mor og jeg i Solbjerg og besøge morfar, mens far var til badminton. Morfar lavede pizza på den nye pizza-sten. Det var ikke så vellykket, sagde morfar, men mor og jeg var da enige om at det smagte fint.

Mormor var forresten ikke hjemme. Hun var på besøg hos oldemor i Herlev. Det skulle bl.a. ordne oldemors altan og gøre den klar til sommeren.

- Jeg er for alvor begyndt at sige nogle tydelige ord.

Jeg siger meget tydeligt MOR og FAR. Nu er jeg også begyndt at kunne sige MORMOR og FARFAR. Der kommer flere og flere ord til dag for dag. I dag har jeg øvet mig på: SOVE, SE, FUGL, BIL, AMANDA, MORFAR og MÆLK.

- Onsdag aften bad jeg selv om at komme i seng lidt før 20.00. Jeg sagde: "Sove" til far og så blev jeg lagt i seng. Dejligt at han fatter hvad jeg mener.

- Efter 3 "arbejdsdage" her i uge 17 kan jeg melde om en rolig uge og kun 2 dage til weekenden, hvor min bedstemor skal fejres. Hun fylder 64 år.

I mandags blev jeg godt nok bidt i armen af en af mine nu forhenværende venner i vuggestuen. Jeg har stadig lidt blå mærker efter det bid. Nu vil jeg forsøge at ignorere ham. Det er vist den bedste straf for ham.

- Søndag morgen vågnede jeg hos bedstemor. Mor og far kom og fik formiddagskaffe i Virring. Efter kaffen kørte vi i Odder Svømmehal og plaskede rundt i en times tid. Det var bare sjovt. Vandet var dejligt varmt og der var god plads og både et lavt bassin og et dybt bassin.

Mor siger at vi skal prøve det igen. Jeg håber det bliver snart.

- Lørdag aften besøgte jeg bedstemor i Virring. Jeg skulle overnatte, idet far og mor tog ind på Train og hørte og så Grand Avenue. De sagde at det var en god koncert. Jeg hyggede mig hos bedstemor.

- Moster Stines fødselsdagsbrunch var helt vild god. Hun havde bl.a. lavet amerikanske pandekager med sirup. Hun havde også lavet noget rigtig godt brød - både rugbrød og ciabattabrød (toiletbrød).

- Fredag var vi til fødselsdagsfest hos moster Nana. Vi fik varm kakao, boller og en rigtig god lagkage. Til aften fik vi hamburgeryg med kartofler og majs og gulerødder. Det var bare godt. Jeg hilste også på Nanas veninde fra Stautrup, Betina. Hun var meget sød at snakke med. Vi havde det rigtig hyggeligt.

- Fredag er det Store Bededags ferie. Spørg mig ikke, hvorfor!?
Vi skal til moster Nanas fødselsdag - hun fylder 32 år.
Lørdag fylder moster Stine år, så der skal vi også til stor fest. Stine fylder KUN 23 år.
Spændende om de skal have nogle gaver fra mig.
- Torsdag aften havde vi besøg af William og hans forældre. Det var megasjovt at lege med William. For første gang legede vi rigtigt sammen. Vi rendte rundt og hyggede os og havde det sjovt sammen indtil vi røg i seng ved 21.00 tiden. Vi var bare SÅ trætte begge to, så det var på høje tid at ramme puden.
- Den 16. april 2008 fyldte Dronning Margrethe 67 år.
Tillykke med det, Margrethe.
- Mandag er mor og jeg alene hjemme, da far er til Lundberg møde på Fyn. Så skal mor og jeg rigtigt hygge os til sent på aftenen.
- Søndag var jeg en tur hos mormor og morfar. Det var en rigtig hyggelig dag. Moster Stine var der osse og vi legede rigtigt meget. Jeg har fundet ud af at jeg måske har grønne fingre, hvis I forstår!
- Lørdag droppede vi svømning. Vi var for trætte.
I stedet tog vi igen ind og så far spille badminton. Denne gang vandt han og igen underholdte jeg hele hallen ved at løbe rundt og drille tilskuere og spillere.
- Fredag var jeg i Skovbakken og se far spille badminton. Han var ikke ret god. Han tabte 2 ud af 3 kampe, mens jeg løb rundt og underholdte i hallen. Mormor og morfar var også med inde og se fars elendige teknik og benarbejde.
- Onsdag aften har far lagt billeder på nettet fra vores tur til Norge.
Billederne er samlet i en lille video. [KLIK her ...](#) (OBS!! Den fylder 70 MB)
- Vi er hjemme i Danmark igen efter en forrygende skiferie i Norge.
Der er bare sket så meget på den tur, så det er svært at beskrive med ord. Far har lovet at lægge billeder på nettet en af dagene. Jeg glæder mig til at se dem. Jeg lærte at køre på bobslæde, at sejle med kæmpe færge og at sige "æer", som betyder æble. Jeg lærte også at, hvis jeg skriger højt nok, så får jeg min vilje.
Det var virkelig en dejlig oplevelse at være afsted med hele Solbjerg-klanen.
Det var også vildt skønt at komme hjem og sove i min egen seng søndag aften.
- Så gik den tirsdag og nu har jeg altså bare ferie i nogle dage. Jeg glæder mig bare sådan til at komme til Hovden og stå på ski.
- På onsdag skal jeg til Hovden (Norge) på 4-5 dages skiferie. Det er sammen med moster Stine, moster Nana, onkel Per, mormor, morfar, mor og far. Det skal nok blive hyggeligt - jeg glæder mig til at se om der overhovedet er noget sne. Jeg følger lidt med på www.hovden.com.
- Søndag d. 30. marts har jeg stillet uret en time frem. Jeg ved ikk hvorfor, men det skal man - ellers er man en time bagud fra nu og til oktober.
- Lørdag eftermiddag var jeg med mor og far inde og se Skovbakkens serie 1 spille badminton. De skulle vinde for at blive i serie 1 og det lykkedes. Jeg var dog ikke særlig interesseret i resultatet. Jeg var mere interesseret i at lave ansigter og drille nogle af fars badminton-makkere. Især Søren Pagh forsøgte jeg at drille, men han virkede altså lidt farlig.
- Lørdag var jeg til svømning for første gang i 3-4 uger (pga. sygdom og Påskeferie). Det var bare SÅ sjovt - jeg har aldrig haft det så herligt i vandet. Jeg ville faktisk ikke med hjem fra svømmehallen.
- Fredag var vi på besøg hos Jesper og Katrine i Skanderborg. De havde lavet rigtig god mad. De havde fået en FATBOY stol, som jeg "hoppede" en del rundt i.
- Torsdag aften passede bedstemor mig, mens mor og far var i Musikhuset og se stand up show med Omar Marzouk. Bedstemor og jeg fik læst en masse bøger den aften.
- 2. påskedag var vi på besøg hos bedstemor. Farfar var der osse. Hele Stilling-klanen var blevet hjemme pga. skoldkopper.

Vi havde en hyggelig dag i Virring. Jeg spillede med glaskugler sammen med bedstemor. Det var ret sjovt.

- Far og mor siger at jeg er blevet mere hysterisk her i Påsken. De siger at jeg er blevet mere bestemt. Jeg VIL have min vilje, så vi kæmper en kamp ved spisetiderne og når jeg skal skiftes. De synes ikke det er sjovt, men jeg mener det er et led i min opvækst og en fase jeg skal igennem.
- Søndag i Påsken havde vi besøg af farfar. Jeg fik ham til at læse bog for mig og slæbte ham med ind på min madras i værelset, hvor han skulle lege med mig. Da han kom ned på knæ, så gik han helt i stå. Han måtte have hjælp af far til at komme igen. Det var lidt komisk - sjovt at jeg kunne slæbe ham med.
- Lørdag eftermiddag/aften var vi på besøg hos mormor og morfar i Solbjerg. Vi fik god hjemmelavet kringle til kaffen og rigtig lækker lammekølle til aftensmad. Moster Stine var også på besøg i Solberg. Jeg viste, hvordan jeg kan blive hysterisk, hvis jeg ikke får min vilje. Jeg fik lov til at være oppe og lege til ca. 8.45 og så blev jeg lagt i seng og sov godt indtil vi tog hjem ved 24.00 tiden.
- Lørdag morgen vågnede jeg op til en masse sne. Der var kommet en del sne i løbet af natten. Far og jeg var ude og skovle sne. Jeg synes faktisk ikke det var ret sjovt. Jeg tog jo mine vanter af, så jeg bedre kunne røre sneen, men så frøs mine fingre ret hurtigt. DET var ikke sjovt.
- I dag (Langfredag) har vi haft besøg af fars kusine Line og hendes mor og far (Aase og Viggo). Jeg var ikke helt på toppen - jeg var bare mega-træt og trængte bare til at sove til middag, så jeg snuppede en lang lur i over 4 timer. Jeg havde dog en sjov lille halv time med Line.
- Skærtorsdag var vi på besøg hos Emil inde i Århus. Vi mødtes med Eline og Frederik. Alle forældre og Laur var der osse. Det var rigtig hyggeligt. Eline viste mig nogle tricks, som jeg sugede til mig. Og så lærte jeg Emil nogle tricks. Frederik er bare for lille endnu - så ham kunne vi ikke rigtigt lege med.
- I dag har jeg fået sådan en påskegave af mormor og morfar. Det er sådan en vippe udformet som en krokodille. Den er rigtig god.
- Mandag havde vi besøg af Stine Bjødstrup - det er mors svømme-veninde fra Lyseng. Hun bor i Odense, men er hjemme i Århus for tiden. Jeg var lidt længe om at tøj op, men efter noget tid, så gav jeg den gas. Jeg skulle lige se hende an og se om hun havde humor osv.
- Weekenden var en hjemme-weekend. Vi har bare slappet af. Jeg overtalte mor og far til på skift at læse bøger for mig. Jeg har fået læst rigtigt mange bøger. Lørdag var vi en tur inde hos farfar i Skanderborg. Han serverede rosiner, bananer og mælk for mig, så jeg var mæt, da jeg tog der fra. Han har fået en fin ny stol, som jeg ikke fik lov at sidde.
- Fredag blev jeg passet hos mormor hele dagen. Jeg fik en fridag fra vuggestuen. Jeg havde jo haft det lidt dårligt i går, torsdag, så jeg var tilfreds med at få en dag sammen med mormor og morfar i Solbjerg. Morfar skulle godt nok først på arbejde inden jeg så ham. Vi har leget med Pepsi og jeg har været i dejligt karbad.
- Torsdag aften havde vi kort besøg af Lars og Gitte. Det er ved at være længe siden jeg har set dem - jeg viste dem mit legetøj og viste dem osse nogle tricks med at gå baglæns og tænde og slukke lyset i stuen.
- Det var bare så hyggeligt at lege med moster Stine. Hun var med til at putte mig i badekar. Jeg viste hende mit nye badedyr - frøen. Den var hun meget benovet over. Den gad hun godt at have!
- Moster Stine hentede mig i vuggestuen i dag, da mor og far skulle til forældremøde i vuggestuen. De skulle høre, hvordan jeg klarer mig i vuggestuen. Og det går godt, siger de allesammen, så jeg møder op i vuggestuen igen i morgen. Herligt. Jeg vil bare "MERE" vuggestue.
- Søndag hyggede vi os hjemme i Hørning. Jeg tumlede blandt andet med far inde på min madras. Det var som om at han helst ville ligge ned, så jeg hoppede bare rundt på ham, så han ikke faldt i søvn.

- Lørdag var jeg hele dagen i Solbjerg. Mor kom hen på eftermiddagen og vi kørte hjem sent lørdag aften. Min far var til rødvinssaften i Århus.
- Fredag til lørdag overnattede jeg i Solbjerg hos mormor og morfar. Vi hyggede os, mens mor og far var en tur i Søndervig helt ude vest på.
- Mandag var jeg rigtigt i hopla. Da jeg kom hjem fra vuggestue, så tumlede jeg rundt med mor indtil jeg skulle sove. Far var til badminton, så ham må jeg tumle med en anden dag.
- 2. marts 2008
Weekenden har været en lang afslapningsweekend.
Lørdag var jeg ikke til svømning, fordi mor og far syntes at min hoste var lidt betænkelig. Vi var i stedet en tur i Viby Centret, hvor vi købte et nyt badelegetøj til mig.
Vi fik besøg af Lone til frokost. Hende har vi ikke set siden La Santa i december, så det var hyggeligt at møde hende igen.
Søndag var vi på besøg hos bedstemor til eftermiddagskaffe og aftensmad.
Bedstemor foreslog at vi tog et smut til Skanderborg fodrede ænder, så det gjorde vi. Der var godt nok mange ænder og de åd alt vores brød.
Bedstemor serverede rødspætter fra Skagen til aften - uhhmmmm!
- Endelig har jeg taget mig sammen til at lægge billeder ud fra de sidste 2-3 måneder.
- Tirsdag havde vi besøg af moster Nana, moster Stine og onkel Per. Mine to mostre hentede mig i vuggestuen, da mor og far havde travlt. Morfar viste mine mostre, hvor vuggestuen var.
- Søndag var jeg med mor og far i haven og lege.
Far viste mig osse, hvordan man sparker dæk på en bil for lige at tjekke kvaliteten.
- Lørdag eftermiddag får jeg besøg af William og hans forældre. Vi skal vist bare hygge og lege. Jeg glæder mig.
- Lørdag var jeg igen til svømning. Det var første gang i 3 uger. Der har jo været vinterferie og så har jeg været syg. I dag var det bare dejligt at være i svømmehallen. Mor og jeg legede rigtigt i vandet og William var der i øvrigt osse.
- Onsdag aften var mor på kursus, så jeg var alene hjemme med far troede jeg. Han havde inviteret bedstemor til spisning, så jeg legede med hende. Jeg fik hende til at samle et LEGO tårn og hun viste mig, hvordan man tegner med farveblyanter. Vi havde det meget skægt indtil jeg skulle i seng.
- Søndag eftermiddag fik vi installeret en ny (brugt) opvaskemaskine. Det var morfar, der havde sådan en til os. Jeg var lidt forskrækket over at morfar og far slæbte den gamle ud, men da først den nye MIELE opvaske-maskine kom ind, så synes jeg det var OK. Den er rimelig støjfri i modsætning til den gamle.
- Søndag besøgte vi Mille, Majken og Eigil i Gedved. Det var et fint hus, der har fået købt og Mille var bare blevet SÅ stor.
- Lørdag aften havde vi besøg af Jesper og Katrine. Det var rigtigt hyggeligt. Vi legede lidt og jeg viste dem, hvordan jeg kan efterligne ord og fagter. Jeg viste osse, hvordan jeg kan gøre mig foreståelig, når jeg vil have "MERE".
- Søndag skal vi til Gedved og se til Eigil og Majken, som er kommet hjem fra Grønland for at blive. De har købt hus i Gedved og huset skal vi da ned og se til. Og så skal jeg også lige se om der er liv i hende Mille.
- Fredag d. 15. februar 2008:
Nu er det endelig fredag og i morgen lørdag kan jeg slappe af hjemme med mor og far. Vi får gæster lørdag aften i form af Katrine og Jesper. Sidst jeg så dem var nytårsaften, så mon ikke jeg kan vise dem at jeg nu har lært at sige nogle få ord.
- Tirsdag: Det er jo vinterferie for mormor og morfar, så jeg tillader mig at holde fri fra vuggestuen og tager 2 dages vinterferie i Solbjerg. Det bliver dejligt at komme på ferie uden mor og far. Så kan jeg måske komme lidt ovenpå efter de par sygedage jeg har haft fra vuggestuen. Jeg er fortsat på penicillin-kur. Det smager desuden rigtigt skidt, men ned skal det.

- Søndag var vi til fødselsdag hos onkel Claus i Stilling. Der var også besøg fra Odder, så jeg legede både med Jeppe, Laura og Asger. Marie og Jens var gode til at lege med mig. Vi fik god mad. Jeg var især glad for Gerdas hjemmebagte småkager. Det er bare gode. Det synes far osse.
- Fredag blev jeg passet hos mormor og morfar i Solbjerg. Jeg har det lidt bedre og nu har jeg weekenden til at komme mig. På søndag skal jeg til onkel Claus's fødselsdag i Stilling. Så skal jeg ud og lege med Asger, Laura og Jeppe.
- Torsdag blev en træls dag. Far og jeg var syge og mor blev hjemme for at passe os. Jeg var ved lægen og fik noget penicillin. Jeg har næsten sovet hele dagen. Far har også ligget i sengen det meste af dagen, så vi var to ynkelige på langs. Jeg håber at vi er friske til weekenden ... I morgen fredag skal jeg passes af mormor. Jeg må ikke komme i vuggestue, når jeg ikke er på toppen.
- Onsdag aften havde vi besøg af fars kammerat, Claus Raalskov. Jeg var meget genert. Jeg turde næsten ikke tale med ham. Far sagde godt nok at Claus var ufarlig, men han så altså lidt farlig ud, synes jeg.
- Mandag skulle jeg til fastelavnsfest i vuggestuen. Far var med. Jeg var noget betuttet over alt den virak. Der var rigtig mange voksne og så var der sang og dans og nogle slog katten af tønden og alle børn var klædt ud. Jeg var klædt ud som tyroler-pige. Men alt dette gjorde at jeg bare var mundlam i den tid far var med. Da katten var slået af tøndens væltede det ud med slikposer. Der var både rosiner og småkager. Det var dejligt at sætte tænderne i.
- Søndag eftermiddag var jeg på besøg hos moster Stine i Århus. Hun serverede fastelavnsboller og vindruer. Jeg så bare så mange søde hunde, da jeg besøgte moster. Den ene hund kom løbende ind i lejligheden efter den havde snuset ind af brevsprækken. Jeg blev lige lidt paf, men den var bare sød. Jeg rørte også ved to labrador-hunde nede på gaden. Det var osse meget søde.
- Lørdag formiddag var jeg til svømning i Skanderborg. Det var meget skægt. Mor og jeg hyggede os i vandet, mens far sad og vinkede oppe fra bassin-kanten.
- Vuggestuen havde lukket fredag d. 1. feb. 2008, så jeg blev passet hos mormor i Solbjerg. Morfar havde taget tidligt fri fra arbejde, så vi havde en hyggedag. Fredag aften kom mor og far til Solbjerg og spiste.
Efter aftensmaden spillede mor og far badminton mod morfar og Stine. Mor og far sagde at der ikke var meget modstand, så det var en nem sejr. Det sagde de i hvert fald. Mens det var til badminton legede jeg med moster Nana og onkel Per - vi morede os rigtigt.
- Onsdag efter vuggestuen var far og jeg alene hjemme. Vi fik kort besøg af faster Sofie og fætter Asger. Det var lige forbi til en kop kaffe. Bagefter var vi en tur i Brugsen. Jeg fik lov til at gå rundt i Brugsen på egen hånd. DET var sjovt. Jeg råbte og skreg af glæde. Det var bare fedt at få lov til bare at bestemme selv. Så kunne far bare gå og putte varer i sin kurv. Jeg var ligeglads med ham. Jeg valgte selv mine egne veje.
- Tirsdag til onsdag havde jeg min fætter Asger på besøg. Jeg viste ham alt mit legetøj. Jeg var en smule jaloux, når han sad i skødet hos enten mor eller far.
- Søndag vågnede jeg op i Solbjerg hos mormor og morfar.
Hen på formiddagen kom far og mor og hentede mig.
Hjemme i Hørning fik jeg en skraber inden vi skulle se EM finale i herrehåndbold. Danmark vandt 24-20 over Kroatien, så nu er vi Europamestre i herrehåndbold.
- Mor og far sagde at filmen var værd at se. Jeg ved nu ikke rigtigt. Jeg vil nok hellere se mine Teletubbies på DVD.
- Lørdag aften skal jeg passes i Solbjerg. Mormor og morfar har lovet at passe på mig, mens mor og far er i biffen. De skal se "Things we lost in the fire", som Susanne Bier har instrueret.
- Lørdag var det meningen at jeg skulle til svømning, men det droppede vi fordi jeg trængte til at sove længe. I stedet havde vi en rolig morgen. Hen på formiddagen var vi på besøg hos William, hvor vi fik brunch.

- Fredag var jeg sammen med mor på besøg hos morfar i Solbjerg. Far var til badminton og mormor var til kollega-komsammen. Mor og jeg havde en god aften sammen med morfar.
- Nu er det snart weekend og så skal jeg til svømning. Jeg glæder mig allerede.
- Torsdag var det så Slovenien, der skulle have klø af det danske landshold før jeg kunne komme i seng.
- Der er altså gået håndboldfeber i den her hjemme i Hørning. Onsdag vandt Danmark kæmpestort over Polen. Mor og far skulle lige se det inden de kunne putte mig i seng. Man sover godt ovenpå sådan en håndboldkamp.
- Tirsdag efter aftensmaden så mor, far og jeg EM i herrehåndbold på TV2. Det var en forrygende kamp mellem Danmark og Kroatien, som Danmark vandt 30-20. Danmark kan stadig nå at blive Europamestre. Mens vi så håndbold, så fik rodet godt og grundt rundt i LEGO-klodserne, så de nu fylder hele stuen.
- Mandag blev jeg hentet i vuggestue af far. Jeg sad bag på cyklen for første gang. Det var da en underlig oplevelse at sidde på sådan et gammelt vrag fra 1995 og så kun med to hjul. Jeg er mere tryk ved min egen trehjulede cykel.
- Søndag eftermiddag var jeg sammen med mor og far på besøg hos moster Nana og onkel Per. De bød på kaffe, kage og chokolade. Moster Stine, mormor og morfar var også på besøg. Vi hyggede os et par timer. Jeg så ALLE moster Nanas kæledyr og pyntedyr. Hun har bare SÅ mange hunde og endnu flere delfiner. Jeg så og hørte hendes hund i sofaen, som kunne synge en gammel amerikansk julesang af Bing Crosby (tror jeg nok).
- Min farfar holdt sin 66 års fødselsdag i aften i Hørning. Vi havde besøg af Karin og Thora fra Thyborøn. Min farfars besøgsven, Claus var også på besøg. Stilling-familien havde meldt afbud, fordi Asger er sløj. Min bedstemor fra Virring var også mødt op for at fejre min farfar. Vi fik rigtig god mad, som mor og far havde lavet. Det bedste var nu frugtsalaten, som vi fik til sidst. Den var rigtig god. Jeg var vågen til næsten 21.00 og SÅ var jeg træt!!
- Jeg var til svømning for første gang i denne sæson. Det er længe siden jeg har svømmet sidst, så jeg var lidt ude af træning.
Jeg synes ikke det var vildt sjovt, men nogle af de øvelser, som far og jeg lavede var meget sjove, så - jeg håber næste svømmedag bliver bedre for mig.
- Jeg er vildt med ketchup - især Beauvais. Uhhmm!
- Mor, far og jeg har udnævnt vores have til Nationalpark.
Det er populært for tiden.
- På lørdag skal vi fejre min farfars fødselsdag her i Hørning. Der kommer gæster fra Thyborøn (Karin og Thora) og ellers så dukker Stilling-klanen op og så kommer min bedstemor fra Virring osse.
Far og mor skal lave maden og den er endnu ikke helt på plads.
- Søndag var jeg til nytårskoncert i Hinnerup Kulturhus. Der var en masse god musik og min morfar var en af dem, der spillede op. Han spiller trompet i et stort brass band, som hedder Senex (det betyder GAMMEL MAND på latin).
Det var slet ikke så ringe endda. Jeg synes det svingede rigtigt godt.
I pausen fik vi champagne og kranssekage.
- Lørdag aften havde vi besøg af William og hans forældre. De kom forbi og spiste god lasagne. Det var rigtigt hyggeligt at lege med William.
- Lørdag middag var vi i Skanderborg og købe sko til mig. Jeg fik nogle rigtigt gode sko, som jeg glæder mig til at vise frem i vuggestuen.
- Jeg er vild med Jensens Whisky sauce.
- 9. januar 2008:
I aften har jeg besøgt min farfar i Skanderborg. Han fylder 66 år i dag. Han var i rigtigt godt humør. Jeg fik rosiner af ham og så var JEG bare i godt humør. Mor og far fik en kop kaffe. De fik ikke rosiner, men et eller andet chokolade-halløj.
- Søndag havde vi besøg af moster Stine i Hørning. Det var bare dejligt at se Stine igen. Jeg viste hende, hvordan man går i karbad og plasker og leger med badedyr. Jeg viste hende også mange andre tricks, men det fører for vidt at nævne dem her.

- Senere lørdag aften besøgte vi bedstemor i Virring. Hun havde lavet god mad til os og jeg fik lov til at lege en masse med hendes dukker og andre sjove legesager.
- Lørdag besøgte vi farfar. Han fik en ny jakke, som han skulle prøve på, mens vi var der. Vi fik forresten fastelavnsboller og kaffe.
- Fredag efter lægebesøg tog mor og jeg til Solbjerg og hyggede. Far var til badminton. Han kom efter badminton og fik den lille rest af pizza, som jeg havde levnet.
- Fredag d. 4. januar fik jeg vaccination mod diverse sygdomme. Det var ikke sjovt, så det var godt at mor og mormor var med.
- 1. januar 2008:
Der var godt nok mange raketter og bomber i Skanderborg nytårsaften. Jeg så nogle af dem, men hoppede i seng ved 21-tiden. Jeg orkede ikke mere. Vi havde fået noget godt at spise hos Jesper og Katrine. Vi overnattede hos dem og så tog vi hjem her til formiddag. Far og mor er trætte, så når jeg får en middagslur, så skal de garanteret også sove 1-2 timer.
- GODT NYTÅR ... - vi ses i 2008!!!
- Nytårsaften fejrer vi i Skanderborg hos Jesper og Katrine.
- Søndag d. 30. december havde vi besøg af William og hans forældre. Vi spiste rester fra i går. Det var dejligt at få ryddet ud i køleskabet. William og jeg legede rigtigt godt sammen. Vi var også en tur ude i gangen alene og kysse lidt og senere kyssede vi osse lidt inde i stuen, men det opdagede mor, så hun tog billeder af det. Nøj, man kan heller ikke have hemmeligheder her i huset!!!
- Lørdag havde vi besøg af bedstemor, farfar, Stilling-kvarteten og mormor. Morfar var syg og måtte blive hjemme. Vi fik god mad og drikke og havde en hyggelig eftermiddag. Jeg legede en del med Laura. Hun lærer mig nye tricks hver gang vi er sammen.
- Fredag blev jeg passet af mormor og morfar hele dagen. Far skulle arbejde hjemmefra og mor havde en masse gøremål i Århus (hun skulle bytte julegaver). Jeg havde en rigtig god dag i Solbjerg. Jeg viste dem bl.a. hvordan man kravler op i og ned af møblerne.
- På lørdag d. 29. december 2007 holder vi en lille julefrokost her i Hørning for den nærmeste familie. Jeg glæder mig til at se Laura og Asger fra Stilling, som jeg havde så meget sjov med på vores tur til Club La Santa.
- 2. juledag var vi et smut i det "forkerte" Hørning i nærheden af Randers. Vi besøgte mors faster Inge og onkel Aage og fætter Kristoffer. Jeg var ikke helt på toppen, men var da alligevel med til at lege pakkeleg - jeg vandt nogle gode gaver - bl.a. bøger. Mors fætter Kasper er jo på et længere ophold på Koh Tao i Thailand, så han var naturligvis ikke hjemme. Han har holdt jul på Koh Tao med mors kusine Jane og hendes kæreste, Anders.
- 1. juledag var vi til julefrokost i Solbjerg. Per var med til forskel fra juleaften. Det var igen et overdådigt bord med mad vi fik serveret. Jeg smagte lidt af hvert, men havde også travlt med at lege med moster Nana og moster Stine.
- Hold da op en juleaften i Solbjerg. Jeg fik god mad og masser af gaver. Jeg smagte to forskelligt tilberedte ænder. Den ene var røget på morfars Weber-grill og den anden var stegt i ovnen. De var begge rigtigt gode. Jeg har stadig ikke overblik over de mange gaver jeg fik. Jeg forsøger at danne mig et overblik de næste par dage.
- Lørdag tog mor og far ind og købte julegaver i Århus centrum, mens jeg blev passet hos moster Stine. Det var SÅ dejligt at blive passet af hende. Hun havde bagt småkager som jeg smagte - det var gode.
- Fredag fik vi risengrød i vuggestuen og vi havde besøg af julemanden.
- Torsdag var jeg til julefrokost i vuggestuen. Jeg fik to slags sild, rejer, æg, varm leverpostej og meget andet. Jeg spiste godt, så jeg var ikke så sulten da jeg kom hjem. Vi fik dog ingen snaps og øl.
- Mandag var så en rigtig hård dag. Jeg skulle starte i vuggestuen efter ferien. Det var lidt trægt at komme i gang, men det gik alligevel godt. Jeg glæder mig til tirsdag.

- Søndag havde vi besøg af farfar, som kom forbi til æbleskiver og pebernødder. Det var rigtig god mad.
- Lørdag besøgte far og jeg bedstemor i Virring. Vi fik en god frokost hos hende og så at hun har det bedre ovenpå sin operation.
- Vi kom hjem fredag aften fra Lanzarote.
Det var SÅ dejligt at komme hjem til alle mine legesager og min dejlige seng.
Jeg sov faktisk med det samme, da jeg blev lagt i seng.
- 14. december 2007:
Jeg har haft en god uge på Club La Santa på Lanzarote. Jeg har oplevet en masse sammen med far og mor hele familien fra Stilling. Jeg har godt nok lært meget af min kusine Laura. Jeg glæder mig allerede til at se hende igen.
Billeder fra turen dukker op her på siden i løbet af et par dage.
- 8. december 2007:
Vi er ankommet til La Santa og jeg har da allerede nu her - lørdag formiddag - været nede og lege i PlayTime og set far spille tennis og set mor svømme 1000 meter. Vi hygger os rigtig. Det er også sjovt at lege med Laura.
Det skal nok blive en god uge.
- Så er det torsdag aften og taskerne er NÆSTEN pakket.
Vi drager afsted til Lanzarote fredag morgen kl. 5.00 - vi skal være i Billund kl. 6.00. Jeg glæder mig til at se hvad det der Club La Santa er for noget.
- På fredag tager jeg til Club La Santa på Lanzarote med mor og far og moster Sofie og dem alle fra Stilling.
- Nu er jeg for alvor startet i vuggestuen Oasen. I dag er tredje dag og jeg glæder mig.
- I dag er det første søndag i advent og så skal vi alle mødes i Solbjerg til gløgg og æbleskiver. Julehygge - jeg glæder mig til at se Nana og Per. Det er længe siden.
- Mor og far var begge til fest i Århus. Mens de festede, så var jeg på besøg hos mormor og morfar i Solbjerg fra lørdag til søndag.
- Onsdag blev jeg passet af min moster Stine, da jeg stadig har lidt feber i kroppen. Det var altså dejligt at Stine gad og havde tid til at passe mig, mens mor og far var på arbejde.
- Tirsdag tager jeg lige en sygedag hjemme i sengen. Jeg har lidt feber og har ikke sovet så godt. Mor og far har heller ikke sovet så godt, så de siger at de skal tidligt i seng tirsdag aften.
Far tror at jeg pjækker, men det gør jeg altså ikke.
- Søndag var jeg på besøg hos bedstemor i Virring. Det var første gang jeg så hende efter hendes operation og hun virkede faktisk meget frisk. Hun legede da med mig og fandt dukkerne frem, så vi havde det hyggeligt et par timer i Virring.
- Søndag morgen var jeg rimelig frisk igen. Det passer mig fint, så jeg kan komme ud og besøge bedstemor i Virring søndag eftermiddag.
- Lørdag aften havde vi besøg af Jesper og Katrine. Vi fik god mad, men jeg var bare ikke på toppen, så jeg gik tidligt i seng. Jeg kaldte i ny og næ på far og mor for at få lidt hjælp. Jeg havde det bare så varmt så varmt. Nu må vi se hvordan natten går. Noget kunne tyde på at jeg har lidt feber.
- Lørdagens svømning var ikke den bedste oplevelse. Vandet var simpelthen for koldt til at jeg kunne nyde det, så jeg var ikke helt tilfreds.
- Tirsdag blev jeg hentet af mormor og morfar i gæstedagplejen.
Mormor lavede bøf med løg, mens morfar og jeg legede indtil mor og far om hjem. Det var vildt hyggeligt.
- Mandag kom min bedstemor hjem fra sygehuset igen.
Jeg glæder mig til at se hende.
- Søndag aften var jeg i karbad. Lækkert. Det sluttede med at jeg lavede "puha" i badekarret og så blev jeg hevet op. Det må man vist ikke, kan jeg forstå!!!
- Søndag havde jeg besøg af nogle fra mødregruppen. Elisabeth og Mikkel var her og det var hyggeligt.

- Jeg har haft et godt ophold i Solbjerg her fra fredag til lørdag. Lørdag aften kommer mor og far over og spiser aftensmad i Solbjerg og så skal jeg vist med hjem lørdag aften.
- Jeg skal passes af mormor og morfar fra fredag til lørdag, da min mor og far skal på firmatur til Sjælland. Så skal jeg rigtigt hygge mig i Solbjerg.
- Jeg har været lidt snottet og har hostet lidt de sidste par dage. Jeg har fået lov til at sove i fars seng og så har han sovet på min madras i værelset. Han siger at han sover rigtigt godt på mit værelse. Kan vi så ikke bare bytte permanent?
- Jeg har været på besøg i min nye vuggestue "Oasen", hvor jeg starter 1. december 2007. Det ser ud til at være et spændende sted. Jeg kommer til at være i en gruppe på 12 børn, hvoraf jeg bliver den 3. pige. Der vil altså være 9 drenge. Dem skal jeg nok styre. I "Oasen" er det også børnehave-børn, som holder til i nogle andre rum - det bliver godt nok spændende at få en ny hverdag fra 1. december.
- 10. november 2007:
I aften fejrede vi "fars aften" - vi havde besøg af Asger, Laura, Sofie og Claus. Vi fik and og det er længe siden jeg har spist så meget. Min mave lignede en fodbold. Far og onkel Claus havde lavet helt vildt lækre andebryster med en god rødvinsauce. Jeg spiste og spiste. Bagefter fik vi dessert, hvor jeg osse gik til den. Man må sige at jeg i hvert fald ikke gik sulten i seng lørdag aften. Kald mig bare Amanda "Vild med and".
I øvrigt var Laura og jeg i badekar sammen. Vi legede med mine badedyr. Det var sjovt.
- Lørdagens svømning var ikke nogen god oplevelse.
Jeg gad faktisk slet ikke, så det var spild af tid at køre til Skanderborg.
- Mor og jeg var i Skanderborg i dag for at få bestilt et pas til mig. Det skal gerne være mig i hænde inden vi skal til La Santa i december.
- Jeg er godt nok vild med mandariner. Jeg spiser i hvert fald 1 om dagen for tiden. Mor siger at der er sæson for mandariner nu. Ja, det skal jeg love for.
- Min bedstemor er blevet opereret i dag. Min far siger at hun har det godt, men hun er meget træt. Jeg glæder mig til at se hende igen, når hun er på benene igen.
- Så startede en ny uge. Morfar hentede mig i Gæstedagplejen. Jeg viste ham lidt rundt og blev kysset farvel af en af de andre tøser inden vi gik hjem og legede videre.
- Lørdag var mor og far ikke meget værd. De havde bølvet maven, så jeg tog over til mormor og morfar i nogle timer, så mor og far kunne komme til hægterne.
- Endelig weekend. Svømningen gik godt - jeg ville ikke op af vandet igen, men far sagde at jeg skulle op for vi havde ikke betalt for mere.
- 1. december starter jeg i vuggestuen, Oasen i Hørning. Det bliver dejligt.
- Tirsdag var jeg igen i Gæstedagpleje og det gik fint.
- Mandag blev jeg passet i Gæstedagplejehuset. Det gik godt - jeg var tidligt træt, så jeg gik i seng kl. 19.15.
- Milles far (fra Nuuk) har lagt billeder ud på nettet fra deres besøg i DK.
Se jeg er osse med på de billeder ...:
<http://www.spunk.oern.dk/billeder/FerieBarnedb/photos/photo107.html>
- Søndag var jeg til 33 års fødselsdag hos min faster Sofie i Stilling. Jeg legede med Laura, Jeppe og Marie og lidt Asger. Vi fik noget godt at spise og far sagde at det var gratis, så jeg skulle bare spise op. Det gjorde jeg nu ikke!
- Jeg har husket at sætte havemøblerne ind og uret en time tilbage.
- Lørdag aften havde jeg besøg af William og hans mor og far.
Vi fik bl.a. jomfruhummer, som Williams mor havde med fra Royal Greenland.
William og jeg legede lidt sammen inden han skulle i seng.
- Lørdagens svømning gik godt. Jeg tog et par dyk og var i hopla. Jeg fandt ud af at jeg kunne nå til bunden, hvis jeg står på tæer. Det betyder at jeg kan gå i stedet for at svømme. William var der i øvrigt osse.
- Fredag var jeg med mor i Solbjerg og besøge mormor.

- 26. okt.: Jeg er blevet "smidt ud" af dagplejen i dag. Fra mandag må jeg finde mig et nyt sted at blive passet.
- Moster Stine hentede mig i dagplejen i dag. Da vi kom hjem smurte hun en franskbrødsmad og så legede vi. Det var dog lidt for kort tid hun var her. Jeg kunne i hvert fald godt have leget med hende i en time mere.
- Nu er vil halvvejs gennem arbejdsugen. Jeg er begyndt at sige "Vaar", som skal betyde far. Torsdag skal moster Stine passe mig efter arbejde. Det bliver hyggeligt. Så kan hun fortælle mig lidt om sin tur til London.
- Det er onsdag og der er tilsyneladende sket ting og sager i dag - bare fordi der er en mand, der hedder Fogh, der har udskrevet valg. Jeg aner ikke, hvad det skal betyde, men mor og far sidder cleanet til TV og ser nyheder hele tiden. Nu går jeg snart i seng.
- Søndag (21. okt. 2007) var vi på besøg hos bedstemor. Vi ankom lidt før frokost. Hun lavede bl.a. stegte rødspætter til frokost. Det var dejligt. Jeg var nu mest vild med den krydderpaté, som hun serverede. Uhhmmmm!
Vi gik en tur rundt i kvarteret og så en kat, der havde fanget en mus. Katten sad og spiste musen, mens vi slentrede forbi. Vi var en tur på legepladsen i Virring. Hjemme hos bedstemor legede jeg med alle hendes dukker. Der er godt nok en del, så jeg havde travlt med dem alle sammen.
- Lørdag aften havde vi besøg af Laur ("onkel Laur"). Jeg var lidt bekymret i 15 minutters tid efter han var kommet, men derefter tøede jeg op og vi havde en hyggelig aften indtil jeg blev lagt i seng. Hvad der så skete, det ved jeg naturligvis ikke, men mon ikke de gamle sad og sludrede inde i stuen med en kop coffee eller noget.
- Lørdag formiddag var vi på besøg hos farfar, som stod med formiddagskaffe. Vi fik rundstykker og basser. Herligt med noget god mad.
- I weekenden skal vi ikke så meget. Svømningen er aflyst pga. efterårsferie. Vi går godt nok besøg af Laur. Han kommer lørdag aften til spisning. Det er længe siden jeg har set ham.
- 19. oktober 2007:
Nu er det snart weekend. Sidste dag i dagplejen i denne uge. Jeg glæder mig til at komme hen og lege med Huaibu, Elisabeth og Mads.
- Tirsdag kom jeg igen hjem til Hørning efter 2 dage i sommerhus. Det har været dejligt at være i sommerhus med mormor, morfar og moster Stine, men det er også dejligt at komme hjem til sit eget legetøj og sin egen seng. Jeg fik forresten en spand DUPLO klodser af mormor og morfar. Den spand er jeg godt nok glad for.
- Mandag var jeg til Æblefestival i Ebeltoft med mormor, morfar og moster Stine. Jeg er så småt ved at være frisk igen ovenpå min dårlige mave.
- Mandag og tirsdag er jeg taget i sommerhus ved Dråby strand sammen med mormor og morfar.
Jeg trænger til lidt rekreation, så jeg kan komme tilbage på toppen.
- Søndag havde jeg besøg af fars kusine Line. Jeg var ikke helt tilpas. Lidt ondt i maven og træt, så jeg var ikke særligt selskabelig. Jeg håber Line kommer igen en anden gang.
- Lørdag aften tabte Danmark 1-3 til Spanien. Dermed glipper vi EM kvalifikationen til EM 2008. Kampen blev spillet ca. 12 kilometer herfra - nemlig på Århus Stadion.
- Selvom jeg ikke var helt på toppen i dag, lørdag, så besøgte vi moster Stine i Århus. Vi fik hjemmebagte boller og chokoladekager. Uhhmmmm!
Det var en skam at jeg ikke kunne spise ret meget. Min mave driller lidt.
- Fredag var jeg på besøg hos mormor og morfar hele dagen, mens mor og far var på arbejde og havde en fri-aften, hvor de var i biffen.
Jeg aner ikke, hvad biffen er, men så vidt jeg har hørt, så er det hos en fyr, der hedder Cinemaxx, der har nogle store TV skærme, hvor man så ser en af hans DVD-film. Mor og far så "Til døden os skiller" - den var vist ikke så god igen. Far siger at den får 3 stjerner ud af 6 mulige.

- Tirsdag var jeg hele dagen i legehuset Solstrålen med Åse og en masse andre. Da jeg kom hjem var jeg igen mega-træt. Da jeg endelig kom i seng sov jeg som en sten fra 1. minut.
- En ny uge er startet og jeg havde en hård dag hos Åse. Dvs. at jeg var MEGET træt, da jeg kom hjem. Jeg måtte have en lur på 1-2 timer inden aftensmaden og alligevel var jeg stadig træt.
- Søndag havde jeg besøg af Louise Kendahl. Hun kom og hilste på mig. Hun fik også en sludder med mor og far, men det var tydeligt at det var mig, der var i centrum. Senere på eftermiddagen kom Louises mor og far (Solveig og Per) og hentede hende. De ville osse hilse på mig.
- Lørdag aften var far, mor og jeg på besøg hos William og hans forældre. Vi fik noget godt at spise og drikke. Williams far kunne ikke tåle den sidste øl han fik, så han måtte gå i seng uden at sige godnat.
- Lørdag eftermiddag havde vi et kort visit af min fars moster Ellis og onkel Jens. De var på besøg hos bedstemor i Virring og afsatte lige 1 time til at kigge forbi Hørning.
- Lørdag 6. okt. var jeg igen til svømning og denne gang var det virkelig skægt. Jeg foretog bl.a. et "torpedo-dyk", hvor instruktøren førte mig under vandet og kastede/skubbede mig hen til far, som stod 2-3 meter væk. Jeg var lidt overvældet over det, men slet ikke ked af det. Det må jeg prøve en anden gang. William var der osse - det var hyggeligt at se ham.
- Så er det endelig fredag. Det har været en spændende første uge i dagpleje, men også en hård uge. Jeg har mødt en masse nye mennesker og jeg er ved at forholde mig til, hvem jeg skal være sammen med i det daglige. Jeg tror ikke helt jeg har fattet endnu at jeg skal være i dagpleje hver dag - altså på nær i weekenden.
- Torsdag startede jeg for alvor i dagplejen. Jeg var der en hel dag og det gik fint, synes jeg. Åse har lært mig at jeg kun behøver en lur i løbet af dagen. Det skal jeg lige vænne mig til.
- 1. oktober er jeg startet i dagpleje hos Åse. Jeg legede med Elisabeth - vi vil helst lege med det samme legetøj.
- Søndag aften var vi på besøg hos Mille, Majken og Eigil, som p.t. er i DK for at få døbt Mille. Vi fik rester fra barnedåben i går. Jeg smagte hval-, moskusokse- og rensdyr-kød. Jeg kunne godt lide alle de forskellige slags kød. Far sagde at det var julemandens sidste rensdyr, men jeg ved jo ikke, hvem julemanden er, så jeg spiste bare løs.
- Søndag besøgte vi min farfar i Skanderborg til en kop eftermiddagskaffe. Jeg hjalp farfar med at rydde op i alle hans aviser.
- 30. september:
Nu er jeg for alvor begyndt at gå.
Jeg foretrækker at gå, men hvis jeg kommer lidt ud af balance, så sætter jeg mig stille og roligt ned.
- I morgen, mandag d. 1. oktober skal jeg starte i dagpleje hos Åse i Hørning. Det skal nok blive sjovt at møde nogle børn i dagligdagen. Jeg kender jo Elisabeth, som er en dag yngre end mig.
- Lørdag blev jeg hentet af mor og far i Solbjerg. Vi kørte til svømning. Jeg var lidt bedre end sidste uge. Der er fremskridt at spore. Efter svømning kørte vi til Kolding. Jeg skulle overvære far spille badminton for Skovbakkens serie 1 hold. Det var ikke noget at råbe hurra for. Efter badminton besøgte vi Mads Emil, Mathilde, Lotte og Allan. Jeg var i hopla og legede mest med Mads Emil. Han er sjov at lege med - han bliver snart 2 år, så han kan også nogle tricks, som jeg sugede til mig.
- 28. september:
Fredag blev jeg passet hos mormor og morfar hele dagen.
Jeg fik sågar lov til at overnatte til lørdag.
Jeg havde en fremragende dag i Solbjerg.
- Torsdag var far med mig hos lægen.
Jeg fik foretage et 1 års tjek og en vaccination mod diverse sygdomme.

Jeg gjorde et lille piv og så var jeg faktisk OK igen.

Jeg håber dog ikke jeg ser den læge igen ;o)

Højde: 79 cm. Vægt: 10,5 kg.

- Onsdag havde mor fri, så hun kunne passe mig.
Vi var et smut inde i Århus og kigge på vinterjakke til mig.
Vi fandt ikke nogen. Æv!
- Tirsdag blev jeg igen passet af bedstemor, som lærer mig forskellige ting.
Hun lærer mig bl.a. at drikke af en kop og spise med gaffel og ske.
Vi var ude og gå en lang tur i klapvognen. Det var bare skønt og vejret var jo fremragende til en laaaaang tur.
- Mandag aften viste jeg mor, hvordan jeg kan spise med gaffel.
- Mandag blev jeg passet af bedstemor, mens mor og far var på arbejde. Faster Sofie og fætter Asger var her også kort.
- Søndag var jeg med mor og far på besøg hos moster Stine på Ringkøbingvej i Århus.
Vi fik brombærtærte. Det var lækkert. Jeg tog lidt gas på Stine - jeg fangede hende og så lod jeg hende fange mig, så hun kunne få lidt adspredelse fra bøgerne. Iøvrigt nogle kedelige bøger UDEN billeder i.
- Lørdagens svømning gik ikke ret godt.
Jeg var simpelthen for træt og uoplagt til at være i vandet.
Jeg ville hellere hjem og sove i barnevognen.
- Fredag aften var jeg på besøg hos Katrine og Jesper i Skanderborg. Vi spiste mexicansk mad og jeg fik en fødselsdagsgave af dem. Det var en eventyrbog om prinsesser. Den glæder jeg mig til at mor og far læser højt for mig.
- Fredag var jeg en tur med Asger, faster Sofie og far i Århus og spise brunch på Cafe Cross. Vi osede rundt bagefter. Det var hyggeligt.
- I dag var jeg med far og bedstemor en tur i Herning for at hente fars firmabil og snakke lidt med fars nye kolleger.
Vi spiste frokost i Herning og kørte hjem igen.
- Se sådan gik min fødselsdag fra morgen til aften.
[Klik HER \(5 MB - PDF format\)](#)
- Dagen efter min fødselsdag:
Jeg har været træt i dag, så jeg sov længe til middag.
Ellers har jeg leget med mit nye legetøj. Jeg er vild med min dukkevogn, som jeg fik af moster Nana og moster Stine og onkel Per.
- 18. september 2007 - kl. 23.00:
Jeg har haft en rigtig god fødselsdag med gang i den.
Jeg havde mange søde gæster og jeg glemte helt at jeg var træt. Jeg hoppede over min eftermiddagslur og kom først i seng ved 21 tiden.
Der var godt nok mange gaver og der går nok nogle dage inden jeg for alvor har fattet at det er mine gaver alle sammen.
TAK for i dag til alle gæster.
- 18. september 2007 - kl. 9.00:
HURRAAAAA!! Jeg fylder 1 år i dag.
- Jeg glæder mig til i morgen - der kommer en masse gæster.
Jeg har fået at vide at jeg fylder 1 år og så får man gaver og boller og varm kakao osv.
- Mandag havde jeg et kort besøg af faster Sofie og fætter Asger.
De kom og fik cafe latte en halv times tid og så kørte de igen.
- Det var hyggeligt at møde Mille Mai og resten af min mors familie til Kristoffers fødselsdag.
Jeg skal ellers lige love for at der var mad nok til den fødselsdag.
Og sikke et langt bord de har fået i det "forkerte" Hørning.
- Søndag d. 16. september 2007 fylder min mors fætter Kristoffer 18 år.
Så vi skal besøge ham i det "forkerte" Hørning og fejre ham.

- Lørdag aften havde jeg besøg af William og hans forældre. De kom forbi til noget mexicansk mad med guacomole. Uhhmmm!
- Fredag aften havde jeg besøg af kusine Laura. Jeg suger til mig af alle mulige tricks, som hun viser. Lauras far og mor var til fest med Danisco, så Laura overnattede her i Hørning. Det var hyggeligt at vågne op lørdag morgen og så var der Laura at lege med inden jeg skulle til svømning.
- Torsdag har far lært mig at spille tennis og lytte til Dire Straits. Han siger at Dire Straits har lavet mange numre, men vi startede med at lytte til "Money for nothing", hvor der er godt gang i guitar og trommer. Vi havde kort besøg af bedstemor, som lige var forbi til en kop kaffe.
- Mens mor og far var til fars onkel Verners begravelse i Thyborøn, så blev jeg passet af morfar. Det var hyggeligt. Vi legede blandt andet i kælderens og jeg viste morfar, hvordan man går på trapper.
- Tirsdag var far og jeg på visit hos bedstemor. Hun hentede os i sin bil midt på eftermiddagen og så blev vi i Virring til aftensmad. Vi fik en masse god mad.
- Mens far var til badminton, var mor og jeg på besøg hos William og spise rester fra hans fødselsdag i fredags.
- Mandag var jeg på visit hos min kommende dagplejemor, Åse. Jeg hilste på nogle af mine kommende venner. De var søde, så jeg glæder mig til at møde dem for alvor fra 1. oktober 2007.
- Søndag blev til en hjemmedag med mor og far. Ingen af dem havde planer om noget, så jeg havde dem helt for mig selv. Vi var en tur i Jeksen dalen og gå en tur med bedstemor. Bedstemor var god til at spotte, hvor der var vilde brombær, som jeg så fik del i. De smagte godt.
- Lørdag aften var mor og far til spisning ifm. det store svømmestævne, som afholdes i Lyseng. Mens mor og far var afsted besøgte jeg moster Stine, mormor og morfar i Solbjerg. Det var hyggeligt.
- Jeg var til svømning igen i Skanderborg. Denne gang var jeg lidt mere modig og fik da osse en dykketur af far. Vi legede også nogle andre sjove lege som jeg skal vise mor en gang.
- 7. september 2007:
Min bedste legekammerat William fylder 1 år.
- Så har jeg fået en dagplejeplads i Hørning. Mor og far skal have en samtale med dagplejeren Åse, inden jeg endeligt kan blive passet der.
- Torsdag var far og jeg med tog til Århus. Vi oplevede hvordan byen syder af stemning i forbindelse med Århus Festuge. Vi besøgte også Sophie, Niclas og Dorthe. Sophie og Niclas er rigtig gode til at lege med mig. Jeg legede blandt andet med Niclas's bamser. Sent på eftermiddagen fik vi et lift af mor hjem til Hørning.
- Onsdag var far og jeg med tog til Skanderborg. Vi besøgte min farfar og var ude at handle ind for ham. Jeg kunne slet ikke sove, så da vi kom hjem til Hørning var jeg bare hamrende træt. Jeg måtte sove 1 times tid på min store madras i værelset. Det hjalp lidt på humøret.
- Søndag var jeg til fødselsdag hos min morfar i Solbjerg. Han blev 61 år. Han serverede bl.a. grillet oksemørbrad og hjemmelavet islagkage!!! Jeg spiste så meget at der ikke var nok mad til de andre gæster, så Nana, Per, Stine, Christoffer, Kasper, Inge og Aage kunne ikke blive mætte ;o) Jeg stod for underholdningen og var frisk indtil vi tog hjem til Hørning ved 20.00 tiden - da var jeg kørt mega træt. Jeg sov straks, da vi kom hjem.
- 1. september 2007:
Lørdag eftermiddag var jeg inde i Århus og hjælpe min moster Stine med at flytte. Hun er flyttet ind på Ringkøbingvej i et værelse hos hendes veninde, Ditte. Det er altså et fint

værelse, som nok skal blive indrettet hyggeligt.

Jeg glæder mig til at besøge hende næste gang, hvor hun sikkert er kommet mere på plads.

- Lørdag formiddag var jeg igen ude at svømme i Skanderborg. Jeg var lidt mere tryk ved det denne gang, men det skal nok blive bedre.
- Torsdag havde far og jeg et kort besøg af fætter Asger og faster Sofie. Vi sludrede lidt og legede lidt inden vi spiste frokost sammen.
- Onsdag havde vi besøg af farfar og hans besøgsven, Claus. Ham Claus var meget underholdende. Han var god til at lege med mig.
- Tirsdag aften var jeg i bad. Jeg viste mor og far, hvordan man står op og tisser i det vand, som jeg senere skulle vaskes i. Det var dejligt varmt - og en lille smule gult!!
- Tirsdag var far og jeg i Odder hos mekanikeren. Efterfølgende var vi en tur i Virring, hvor vi spiste frokost hos bedstemor.
- 27. august 2007:
Jeg er begyndt at tage nogle stille, rolige og forsigtige skridt. Jeg har vist mor og far at jeg kan gå 4-5 skridt inden jeg skal have støtte.
- Søndag havde vi igen besøg af William og hans forældre. William og jeg legede lidt med hinanden og forsøgte at gøre vores forældre utrygge ved f.eks. at hive i kaffekopper og tallerkner på sofabordet.
- Lørdag aften havde vi besøg af William og hans forældre. William og jeg legede lidt sammen inden vi blev lagt i seng. Han kan godt nok nogle tricks med de "spring-ben" han har - han kan f.eks. køre på scooter. Jeg viste ham, hvordan man står uden at holde ved i længere tid.
- Lørdag var jeg som sagt til svømning for første gang i denne sæson. Jeg var ikke helt tryk ved det. Nyt sted og jeg kan ikke helt huske, hvordan man svømmer osv. Jeg blev noget træt efter svømmeturen, så da far og jeg senere besøgte farfar i Skanderborg, da sov jeg faktisk i 2½ time i barnevognen.
- I morgen, lørdag starter svømme-sæsonen. I år har jeg meldt mig ind i Skanderborg. Det er tættere på og klubben er mere ambitiøs og fremtidsorienteret - derfor har jeg meldt mig ind der.
- Nu er det jo 3. dag, hvor far passer mig. Vi kører en form for træthedskamp. Den der først bliver træt taber. I dag står det vist 1-1 i det opgør.
- Fredag havde far og jeg besøg af Gitte og Lars. De kom for at se den nye terrasse, men i bund og grund var de jo ligeglade med den - det var mig de ville hilse på. Jeg viste dem, hvordan jeg kan stå uden at holde ved i 1-2 minutter.
- Jeg er begyndt at flytte rundt på møblerne i stuen - mor og far kan ikke selv finde ud af at indrette, så nu gør jeg det.
- Far og jeg havde besøg af Sune, mens mor var på arbejde. Vi hyggede os et par timer.
- 22. august 2007:
Min mor er startet på arbejde igen, så nu er det far der passer mig. Han har barselsorlov indtil sidst i september. Det bliver hyggeligt.
- Igen søndag har jeg været sammen med mormor og morfar. De tog mig med til sommerhuset i Ebeltøft, mens mor og far fik kørt en masse gamle fliser m.m. på lossepladsen.
- 18. august 2007:
I dag er jeg blevet 11 måneder gammel. Jeg er blevet passet hos mormor og morfar i Solbjerg, mens mor og far har lagt fliser rundt om huset. De har fået hjælp af en hel flok mænd.

- Det er bare sjovt at være sammen med mormor og morfar.
Vi leger hele tiden og de passer godt på mig.
- Jeg er bare vild med pasta med kødsovs.
Jeg kan spise mig mæt i kogt pasta. Uhmhhh!
 - Søndag d. 12. august 2007 blev min fætter Asger døbt.
Efter dåben i kirken var vi til hygge og spisning i Stilling. Jeg legede en del med de store børn. Marie ville gerne være barnepige for mig, så jeg gik en del rundt med hende.
Asger var i øvrigt slet ikke pivet over at få vand i hovedet i kirken.
 - Lørdag til søndag bliver jeg passet hos mormor og morfar, fordi mor og far er taget til Skanderborg Festival.
 - Fredag aften var vi en tur inde ved åen i Århus og få en øl med Primdahl, Gitte og Styrbæk m.fl.
Det var hyggeligt. Jeg legede med Gitte, mens mor og far drak øller.
Senere spiste vi på restaurant Italia. Der viste jeg mor og far, hvordan man sviner mest muligt på kortest muligt tid! Jeg synes selv at det var godt gået, men det synes mor og far vist heller ikke. Maden var ellers god!!
 - Torsdag var vi et smut ved Ajstrup strand med moster Stine.
Jeg dyppede tæerne i det kolde vand.
Moster, mor og far hoppede i vandet fra badebroen. Uhhh!!
 - Søndag var jeg sammen med Asger og Laura her i Hørning. Min mor passede os sammen med bedstemor, mens far og faster Sofie og onkel Claus flyttede for farfar. Vi havde det hyggeligt og Laura giver mig noget at tænke over. Hun kan så mange ting, som jeg gerne vil lære.
 - Lørdag til søndag blev jeg passet hos bedstemor i Virring, mens mor og far er til 60 års fødselsdag hos mors onkel Aage fra det forkerte Hørning ved Assentoft. Bedstemor og jeg legede med dukker.
 - Tirsdag 31. juli har mor og jeg været i sommerhus med mormor, morfar og moster Stine, mens far har været på arbejde.
 - Søndag aften var vi en tur i Virring hos bedstemor. Hun lavede mad og vi fortalte, hvordan det er at passe mig. Hun skal jo passe mig i den kommende weekend, når Aage fylder 60 år.
 - Søndag besøgte jeg moster Stine i Solbjerg. Hun ligner sig selv - jeg viste hende nogle tricks.
 - Lørdag havde vi besøg af Emil og hans forældre og Eline og hendes forældre.
Det er nogen af fars gamle badminton-venner - altså forældrene.
 - Jeg har fået en gyngesæde i mit værelse, så nu skal der altså gynges.
 - Min moster Stine ER kommet hjem fra London.
Nu er det spændende, hvad hun skal til at studere.
 - Der et nyt album med billeder fra min sommerferie.
 - Fredag har vi været en tur i IKEA og købt nogle småting.
 - Vi har været i København fra søndag til torsdag.
Det var en god tur med masser af oplevelser.
 - Søndag tager vi afsted til København. Det bliver sjovt.
 - I dag, lørdag har jeg været til "mødregruppe" med mor og far.
Vi grillede og alle børnene på min alder legede på tæppet i haven. Nogle gange var vi udenfor tæppet og spise græs. Det ville mor ikke have - FY FY!!
 - Vi har været i Skagen fra onsdag til fredag.
Vi oplevede en masse - bl.a. en køretur med Sandormen og stort ta selv bord på en fiskerestaurant og en ged, der stangede!!
Det var i øvrigt hyggeligt at møde med Kent, Helene, Mike, Christina, Liv, Niclas, Christian, Lisa, Natasja, Niclas, Julie og Dorthe og Per.
 - 16. juli 2007 fik Eigil og Majken en datter, som skal hedde Mille.
Se mere på deres hjemmeside - se under LINKS.

- Tirsdag havde vi besøg af mormor og morfar.
Jeg fik en ny bog, som jeg skal have læst ved lejlighed.
- Mandag var vi på besøg hos Karin og Verner i Thyborøn.
Det var hyggeligt. Karin og jeg grinte til hinanden fra første øjekast.
Der var mange gæster - jeg gik en tur med næsten alle gæsterne!!
På vejen hjem gjorde vi stop i Herning, hvor vi spiste på en cafe i Herning centrum.
- Søndag havde vi besøg af Lone. Vi grillede og vi havde det MEGET sjovt. Hun er godt nok sjov, synes jeg!
- Mor og jeg var hjemme og havde besøg af Katrine, mens far var til koncert med Metallica fredag aften.
- I dag, tirsdag har vi haft besøg af moster Nana. Hun spiste med og var i øvrigt med til at putte mig i bad efter aftensmaden. Vi plaskede lidt i vandet.
Det var som om at hun ikke kunne lide vand.
- Mandag 9. juli 2007 fyldte min oldemor år.
Hun er både ældre end min mor og min mormor. Cool!!
Stort tillykke til hende.
- Søndag 8 juli 2007 var jeg til 3 års fødselsdag hos kusine Laura.
Vi fik boller og kage og is og meget andet. Jeg legede lidt med Laura og snakkede lidt med Asger.
- Nu er jeg for alvor begyndt at kravle.
Det går lidt langsomt, men sikkert.
- Lørdag var jeg på besøg hos moster Nana. Mor og far var med.
Vi hyggede os og fik god mad.
- Torsdag aften var jeg en tur i Virring med mor og far.
Vi besøgte bedstemor, som serverede hjemmebagte boller til os.
Hun har en masse dræbersnegle i haven. Naboen har forleden fanget 70 i haven og kogt dem - ikke til at spise men til at smide ud.
- Danmarks lille prinsesse er blevet døbt og kom til at hedde Isabella.
- Jeg er begyndt at kravle nogle små "skridt".
Jeg har fået modet til det og nu vil jeg bare øve mig mere og mere.
- Mor har lavet svedskegrød til mig. Det smager helt vildt godt.
- Mens mor og far er inde i Århus og spise fint på www.fureby.dk, så har jeg hygget mig hos mormor og morfar i Solbjerg.
Her skal jeg også overnatte til søndag.
- Jeg er blevet lidt mere modig og forsøger at rejse mig op ved at holde ved f.eks. en stol.
Jeg har ikke helt styr på balancen, men det kommer.
- Mor og far har døjet med lidt snue og ondt i halsen.
I dag, fredag er jeg på besøg hos mormor i Solbjerg, som passer mig, mens far ligger på langs og mor er til samtale i Stilling.
- Jeg er for alvor begyndt at mave mig rundt i huset. Mor og far er bange for at jeg vælter alt muligt. Det kan de også roligt være bange for ;o)
Jeg overvejer om jeg ikke bare snart skal begynde at kravle i stedet for at mave mig frem.
- Søndag aften fandt jeg for alvor ud af at det er mere smart at spise med gaffel. Jeg vil hellere bruge gaffel end ske.
- Lørdag d. 23. juni - Sankt Hans aften var jeg i Stilling med mor og far.
Vi besøgte Laura og Asger. Vi var nede ved Stilling sø og se Sankt Hans bål.
Det var da meget hyggeligt og varmt at stå ved bålet.
- Onsdag havde jeg besøg af morfar, som kom og spiste frokost med mig og mor. Han har også noget med øjnene.
- De sidste 2-3 dage har jeg være lidt sløj med feber og øjenbetændelse.
Det er driller stadig og mon ikke jeg skal en lille tur til lægen.
- 18. juni 2007: I dag fylder jeg 9 måneder.

- Søndag var jeg på besøg hos mormor og morfar i Solbjerg, mens mor og far var i haven. Senere kom mor og far og spiste aftensmad i Solbjerg. Vi fik blandt andet is og jordbær.
- Lørdag var jeg med mor og far på Hørning torv og opleve koncert med Sko & Torp og senere spillede og sang Alberte også.
- Torsdag var min far i Herning til Genesis-koncert. Jeg aner ikke, hvem Genesis er - far siger at det er 3 trætte gamle mænd, der spiller hyggemusik.
- Tirsdag havde vi besøg af kusine Laura i Hørning. Vi legede og var i karbad. Det var sjovt.
- Mandag var jeg ved Moesgaard Strand med mor og far. Vi spiste lækre sandwich'er og jeg fik dyppet tæerne i det kolde vand og det underlige sand. Det var dejligt at blive kølet ned.
- Søndag var det igen i nærheden af 30 graders varme. Det er på sin vis dejligt at jeg kan nøjes med at have bodystocking på, men det er bare så varmt at jeg næsten ikke kunne falde i søvn her til aften.
- Søndag var mor, far og jeg på besøg hos William og hans forældre. Lidt hygge i haven og en kold øl til mor og far. Det var hyggeligt.
- Lørdag aften havde vi besøg af Laur, Jesper og Katrine. Vi fik lidt grill-mad og jeg charmede med nogle simple tricks. Det var sjovt!! Jeg hoppede i seng ved 21.00 tiden, så gæsterne kunne få en irish coffee uden jeg vidste det. Men jeg hørte godt at de begyndte at piske fløde og lave kaffe. Typisk - jeg får aldrig en irish.
- Fredag aften var jeg med far og mor inde ved åen i Århus. Vi skulle mærke stemningen og nyde det gode vejr og have to kolde øl. Vi mødte Primdahl, Styrbæk og Bo Borup, som alle spiller badminton sammen med far i Skovbakken. De var skøre!! Efter 2 øl gik vi videre på Globen Flakket og fik lidt mad. Jeg fik pasta og kylling. Lækkert!!
- Jeg er forresten begyndt at ryste på hovedet, når jeg er i godt humør. Jeg svare simpelthen "NEJ" på alle henvendelser. Det synes mor, far og andre er sjovt.
- Torsdag aften var jeg med far og mor ude at spise hos bedstemor i Virring. Vi fik grillkylling og salat. Efterfølgende fik vi is. Det var skønt.
- Onsdag aften havde jeg besøg af Lone, som jo ellers har så travlt med rejser, foredrag og kurser. Jeg var lidt bange for hende i ca. 10 minutter, men så tøede jeg op og grinede af hende, når hun sagde underlige lyde!!
- Min mor har købt sådan nogle store puzzlespils-brikker i sådan noget skumgummi-agtigt, som man sætter sammen. De danner et "tæppe", hvor jeg kan øve mig på at kravle. Det bliver sjovt!!
- I dag havde jeg besøg af sundhedsplejersken for sidste gang. Hun sagde at jeg var 75 cm høj og vejede 9,2 kg. Det var lige efter bogen sagde hun.
- Min mormor holdt en stor fest på Thors Mølle restaurant i anledningen af at hun fyldte 60 år. Det var dejligt at se Laura, Sofie og Magnus igen.
- Jeg er bare helt vild med jordbær med sødmælk. Jeg kan ikke komme i tanke om noget bedre!
- William og hans forældre var på besøg her i Pinsen. Det var skægt at se William. Der er vildt gang i ham. Han spjætter helt vildt med benene.
- Solen dansede ikke så meget i Pinsen.
- Jeg var til svømning for sidste gang i denne sæson. Mor synes jeg var lidt vild og løssluppen. Jeg plaskede vildt i vandet, så mor fik vand i ansigtet.

- Far og mor har været i haven og flyttet rundt på noget sand.
Jeg fatter ikke hvad de har gang i.
- I dag har jeg haft besøg af moster Nana og bedstemor var her osse.
Bedstemor havde lavet en rabarber-tærte som jeg smagte. Den var lige lidt sur, men alligevel kunne jeg ikke lade være med at bede om flere bid'er.
- Jeg har smagt sorte oliven og en god ost.
Det smager altså godt.
- Far og mor har bestilt 12 kubikmeter sand her til Pinsen.
Så skal der køres sand i de huller vi har i haven.
Senere skal vi have lagt fliser.
- Der er snart Pinse og så skal jeg se om solen kan danse.
- Jeg har fået omstillet min seng, så jeg nu ikke "bare lige" falder ud - heller ikke selvom jeg finder på at rejse mig op og holde ved kanten af sengen.
- Jeg har haft en dejlig weekend i Solbjerg hos mormor og morfar.
Vi var blandt andet ud og vinke farvel til Stine, der fløj til London igen.
- På lørdag skal jeg passes i Solbjerg, da mor skal til koncert med George Michael. Hun skal afsted med Kathrine.
Far skal til noget badminton-komsammen i Kolding med bl.a. Allan og Svend.
- 17. maj fyldte far 37 år. "Det er ingen alder", siger han.
Vi havde besøg af den nærmeste familie. Vi manglede kun Stine, som jo stadig er i London.
Jeg legede lidt med kusine Laura og fætter Asger.
- Min farfar er i Bruxelles i 3-4 dage.
Jeg glæder mig til at høre om han har haft en god tur.
- 2. søndag i maj betyder jo at det er mors dag. Det har jeg bestemt ikke glemt. Jeg købte en plante til mor. En hun kan have stående i vinduet.
Husk at vande den, mor!!
- Bedstemor var på besøg lørdag og vi hyggede os. Jeg viste hende, hvor god jeg er blevet til at sidde op.
- Far og mor har været i haven hele weekenden - de har sået græs i forhaven.
- Jeg er begyndt at forstå, når mor og far siger: "Kom".
Så mener de, at jeg skal række hænderne frem og komme op at bære.
- I tirsdags fyldte mor 34 år. Vi havde besøg af mormor, morfar, Nana og Per. Det var hyggeligt. Vi fik stor lagkage og lækre hjemmelavede boller til aftenscaffen.
Mor fik nogle fine gaver - blandt andet nogle flotte solbriller fra min moster Stine, som p.t. er i London. Stine har i øvrigt sendt et sødt brev/kort.
- Jeg er blevet MEGET god til at sidde selv og følge med i hvad der sker omkring mig.
- Søndag var vi en tur i dyrehaven med William og hans mor og far.
Det bliver sjovt. Vi så en masse sjove dyr. Far sagde at det var elefanter, men mor sagde at det var hjorte. Hvem skal jeg tro på?
William forsøgte at score mig, men jeg tog ved hans i krave og sagde "pssst"!
- Store Bededag var vi på besøg hos Anette og Jørn til grill.
William var ikke helt på toppen. Lidt feber havde han.
- Torsdag var jeg på besøg hos mormor og morfar i Solbjerg.
Vi fik varme hveder. Dvs. jeg fik jo ingen, men mor og far gjorde.
- Jeg har fået en masse aflagt tøj af min kusine Laura. En stor sort sæk med alverdens tøj i størrelse 74 og der over. Tak for det, Laura.
- Tirsdag d. 1. maj 2007:
Jeg har været til 63 års fødselsdag hos min bedstemor i Virring. Hun havde lavet god mad og stor lagkage. Jeg fik dog kun det sædvanlige kartoffelmos og gulerodsmos.
- Efter en weekend i København er jeg nu kommet hjem igen.
Det er dejligt at være i vante omgivelser.

- Jeg var til en stor 40 års fødselsdag hos mors kusine Helle i Søborg. Det var dejligt at se hele familien. Jeg lærte en masse tricks af Laura, Sofie og Magnus. Jeg smagte vanillie-is og jordbær. Uhhmmmm!
- Lørdag morgen var jeg ude at gå tur på Amager Strandpark med Luna og mor og far og Carsten.
- Fredag aften ankom vi til Carstens hus på Amager. Martin lavede mad til 6 kokkehuer og Louise sludrede med mig. Det var ren hygge.
- Mine to tænder i undermundten er begyndt at gøre lidt ondt i ny og næ. Nogle gange sådan at jeg ikke kan sove.
- Kronprinsesse Mary fødte en prinsesse i dag (21. april 2007)
- Vi havde besøg af William, Anette og Jørn til spisning lørdag aften.
- Jeg er begyndt at "kravle" baglæns. Jeg skubber mig bag ud. Det er sjovt og mor og far griner af det.
- Min moster Stine fylder 22 år i dag, men hun er ikke hjemme - hun er jo i London. Tillykke Stine, hvis du læser dette - savner dig! Og tillykke med jobbet i London!
- Jeg har været til Nanas fødselsdag. Hun blev 31 år.
- Så er den weekend forbi. Mor og far er trætte efter at have vendt haven op og ned.
- Søndag havde vi bl.a. besøg af Line og Rune, som kom på Runes nye motorcykel.
- Jeg var i svømmehallen med mor, moster Nana og mormor. Moster var med i bassinet. Det var sjovt.
- Mens jeg var i svømmehallen har far og nogle andre og en stor grav-ko ryddet op i vores have.
- Jeg har været med mormor og mor inde i Århus og gå Strøg-tur og købe gave til moster Nana, der fylder år på onsdag d. 18/4-07.
- Min farfar er kommet på internettet og har fået sin egen mail-adresse. buljus@4virring.dk.
- Min far har fældet alle gamle træer og buske i haven. I weekenden skal haven ordnes.
- Min fætter Asger er kommet hjem til Stilling i dag, 13. april 2007.
- Mens mor og far var på besøg hos faster Sofie og fætter Asger på sygehuset, så blev jeg passet af morfar. Jeg forsøgte at sove, men så kom han og vækkede mig igen og igen.
- I dag (8. april 2007) fik jeg en fætter. Han skal hedde Asger. Vægt: 4950 gram. Højde: 57 cm.
- Mor, far og jeg har været i sommerhus ved Dråby strand. Det var hyggeligt at være sammen med moster Nana, mormor og morfar.
- Min moster Stine er i London. Hun forsøger at finde et arbejde i nogle måneder, så hun kan tjene lidt til kontoen inden hun skal igang med at læse på universitetet.
- Påsken 2007: Vi har holdt en lille påskefrokost, hvor vi havde besøg af kusine Laura, bedstemor, farfar, faster Sofie og onkel Claus. Faster Sofie skal snart føde. Hun er gået 12 dage over tid nu.
- Her i Påsken skal jeg en tur til Dråby strand og besøge mormor og morfar, som er i sommerhus. Jeg ved ikke, hvor det er, men det ved mor og far. Jeg skal måske sidde i min nye autostol, som jeg har fået af farfar.
- Jeg har været med mor og far ude at handle lidt ind til Påske. Nu har butikkerne jo lukket i 2 dage og så skal der handles stort ind.
- Min far er kommet hjem fra skitur i Norge. Jeg glæder mig til at lege med ham mandag efter arbejde.
- Jeg er helt vild med pære- og banan-mos. Knapt så vild med kartoffelmos, når jeg nu har fået smag for det andet.

- Jeg har været i Virring og besøgt bedstemor, som har fået sat havestolene ud samme dag som vi er gået over til sommertid.
Hun følger tommelfinger-reglen:
"Uret en time frem - havestolene frem"
- Marts 2007:
Jeg har været inde og besøge en lille dreng, der hedder Emil og hans mor og far. Emil er 20 dage gammel. Hans mor, Tenna har spillet badminton med min far.
- Mor, far og jeg var i Solbjerg og fejre moster Stines fødslesdag.
Hun fylder godt nok først 19. april, men da hun rejser til London, så holdt hun den nu. Det var hyggeligt. Jeg fik f.eks. kartoffel- og broccolimos. Det var et lækkert festmåltid, synes jeg.
- Mens mor var til spinning for første gang siden fødslen, så hyggede jeg mig med far, selvom jeg sov det meste af tiden.
- Jeg var ikke så sulten til aften. Mor havde forgæves lavet kartoffel- og pastinakmos - jeg var bare mere sulten efter modermælk.
- Jeg er vild med et musiknummer med gruppen Simple Minds.
Nummeret hedder "Alive and Kicking".
Far og jeg har danset til det nummer i aften.
- 18. marts 2007:
Jeg er blevet 6 måneder gammel og er nu for alvor begyndt at få varieret kost. I dag har jeg f.eks. spist en halv banan udover noget grød og kartoffelmos.
- Lørdag aften havde vi besøg af bedstemor fra Virring.
Jeg legede og snakkede en del med hende inden jeg gik i seng.
- Min tur i svømmehallen i dag gik rigtigt godt. Jeg dykkede 4 gange og det gik godt. Jeg har faktisk været frisk i dag, hvis jeg selv skal sige det.
- Vi har været på besøg hos Jesper og Katrine i Skanderborg. Flot, stort og varmt hus. Jeg sov for første gang i min weekendseng. Jeg havde lidt svært ved at falde i søvn i weekendsengen - det var jo også første gang!
Mens jeg sov fik mor og far god mad og drikke og så en lille irish coffee.
- Marts 2007:
Jeg har haft besøg af moster Nana, moster Stine, mormor og morfar.
Det var meget hyggeligt. Nana og Stine kom allerede tidligt på dagen og de gik en dejlig hyggelig tur med mig i barnevognen.
- Mormor og morfar har givet mig en weekendseng, så jeg også kan sove godt, når jeg er væk fra min dejlige Leander seng.
- Jeg er vokset ud af min lift.
Så nu sover jeg middagssøvn m.v. i barnevognen uden lift.
- Jeg er blevet rimelig god til at tage min sut og putte den ind i munden på den rigtige måde.
- Marts 2007:
Nu er jeg begyndt at få kartoffelmos.
Jeg spiser næsten en hel kartoffel hver aften.
Nu glæder jeg mig bare til at få millionbøf på ...
- Marts 2007:
Jeg har fået en ny seng. Den hedder Leander - den er godt nok dejlig.
Man sover godt i den - første nat sov jeg hele natten i mit eget værelse.
- 10. marts 2007:
Jeg var godt nok træt til svømning i dag, så det blev en kort dukkert på ca. 10 minutter.
- Marts 2007:
I aften havde jeg besøg af kusine Laura, som gad og lege med mig.
Vi legede at jeg tabte min bamse og så samlede hun den op.
Det var bare sjovt.
- Feb. 2007:
Tirsdag havde jeg besøg af min moster Nana. Vi hyggede lidt indtil jeg røg i seng.

- Feb. 2007:
Min moster Stine truer med at flytte til London. Jeg synes det er strængt at hun nu igen flygter fra lille Danmark og mig.
Du kommer vel snart hjem igen, ikk?
- 27. januar 2007:
Jeg er blevet døbt.
Nu hedder jeg officielt Amanda Skafved Nielsen, men kald mig bare Amanda.
- 24. december 2006:
Jeg fejrer jul i Hørning sammen med farfar og bedstemor.
Det var meget hyggeligt at opleve julestemningen.
- 20. december 2006:
Mor og jeg var i Solbjerg og lave julekonfekt med moster Stine, moster Nana og mormor.
- 8. december 2006
Mor, far og jeg var en smut i København og besøge oldemor og de andre i familien. Vi boede i Gittes lejlighed og vi så bl.a. Amalienborg.
-